

het GIJZENROOISE ZEGJE

Informatieblad van de
bewonersvereniging Gijzenrooi

Jaargang 9,
Nummer 31, december 2000

VAN DE BESTUURSTAFEL

Op de drempel van het nieuwe jaar willen wij u graag weer informeren over het reilen en zeilen van de vereniging.

Laten we beginnen met de kerstboom, waarvan de verlichting alweer één week trots staat te branden aan het

Diepmeerven. En hoewel het geen echte dennenboom is, staat deze boom toch heel fier en haast koninklijk avond na avond met zijn 300 lampjes te stralen.

Dankzij de contacten van één van de bestuursleden met Philips hebben wij zomaar de lampen cadeau gekregen.

Nadat we zelf de kabels aangeschaft hadden, bleek de gemeente Eindhoven bereid de kosten van een hoogwerker en de stroom voor zijn rekening te nemen. Bovendien heeft Albert Heijn gezorgd voor het nodige lekkers.

We zijn natuurlijk heel blij met deze sponsoring en medewerking en namens alle bewoners van Gijzenrooi willen wij Philips, de gemeente Eindhoven en Albert Heijn dan ook hartelijk bedanken.

Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat de verlichte boom in Gijzenrooi een jaarlijks terugkerende traditie wordt. Overigens kunt u tot 6 januari 2001 genieten van deze pracht.



IN DIT ZEGJE ONDERMEER:

**Van de
bestuurstafel**

Sociale cohesie

**Dierendag in
Gijzenrooi**

**Activiteitenagenda
2001**

**Ja hoor,
Sinterklaas
was weer in
Gijzenrooi
dit jaar!**

**Hulpgoederen
voor Bialystok**

Ideeënbus

Bankjes

**De vennen van
Gijzenrooi (slot)**

Aanwaaien!



Maar natuurlijk zijn er ook andere zaken die binnen het bestuur aandacht gehad hebben.

Zo hebben we op 26 oktober uitgebreid kennis gemaakt met de stadsdeelmanager Drik Verbraak en beleidsmedewerker Frank van de Tillaard. Dit overleg diende als basis voor een goede samenwerking.

De volgende zaken kwamen aan de orde:

- Drik Verbraak en zijn team vinden het belangrijk om goed naar de wensen van de bewoners te luisteren.
- Een vereniging zoals de onze wordt gezien als een vertegenwoordiging van de bewoners.
- Zaken zoals een trapveldje, een tafeltennistafel en/of een basket kunnen gehonoreerd worden, mits deze op een correcte wijze en via de vereniging worden aangevraagd.
- Als actieve vereniging van Gijzenrooi kunnen wij in aanmerking komen voor een subsidie uit het zogenaamde buurtbudget van f. 10,00 per huishouden. Onze penningmeester Marc heeft daar onmiddellijk gebruik van gemaakt en heeft dit aangevraagd.

Al met al reden genoeg om de toekomst van de stadsdeelraad met vertrouwen tegemoet te zien.

Lees verder op pag. 2 >

**Van de
Bestuurstafel,**
het laatste
nieuws.

OPROEP!
vrijwilligers
gevraagd

>> **vervolg pag. 1**

Wat is er nog meer gepasseerd?

- Begin oktober was er de gezamenlijke conferentie "Sociale Cohesie" van de gemeente, samen met buitenlandse vertegenwoordigers van de stedenband en verschillende buurtorganisaties. Een goede gelegenheid om onze prachtige wijk breed te presenteren. Elders in dit blad is een verslag over deze conferentie te lezen.
- Ook hebben wij als bestuur aandacht besteed aan de overlast op en rond het Buurtven. In overleg met de politie zijn daar inmiddels goede afspraken over gemaakt waar de bewoners zich in kunnen vinden. Behalve de overlast speelden er nog enkele zaken bij de omwonenden in relatie tot het bestuur. Deze zijn goed besproken en het vertrouwen is weer hersteld. Overigens is onze vereniging er voor het algemeen belang. Mocht er aanleiding zijn om iets te vragen, schroom dan vooral niet om dit te doen.
- Verder nodigen we binnenkort het bestuur van Tivoli uit i.v.m. de samenwerking.
- Ook nu kwamen er weer enkele ideeën binnen, zoals een paddestoelenwandeling en een vliegerwedstrijd voor jong en oud. Waar mogelijk worden deze wensen gehonoreerd, maar zonder medewerking van helpers komt zowel de organisatie als de uitvoering op de schouders van enkele vrijwilligers te liggen en dat werkt zeker op de langere termijn niet.

Daarom doen wij de volgende oproep:

Wilt u ook dat Gijzenrooi behalve een mooie wijk ook een woonwijk is waar regelmatig leuke dingen voor grote mensen en kinderen te doen zijn, en wilt u zich daar graag voor inzetten, meldt u dan aan bij de commissie activiteiten: Cor Soons of Janco Rampart. In dit blad kunt u het jaarprogramma van deze commissie lezen.

Rest ons nog alle bewoners van Gijzenrooi prettige feestdagen te wensen en een goed 2001.

Uw bestuur

Gijzenrooi betrokken in project Sociale Cohesie

Van 2 tot en met 6 oktober jongstleden nam een aantal bestuursleden en actieve leden van de bewonersvereniging Gijzenrooi deel aan het Sociale Cohesie project van de Gemeente Eindhoven, waarbij wij met hun Poolse gasten optrokken. De Poolse gasten zouden van hun kant een visie geven op onze wijk met haar verschillende facetten. Het programma startte met een gezamenlijk bezoek aan onze wijk en een rondwandeling door een deel daarvan. Om enigszins een indruk te geven van de sociale structuur, werden ontmoetingen georganiseerd met de naburige basisschool de Klimboom, de politienetwerker en enkele jongeren van wie het probleem van onvoldoende gelegenheden voor spel en samenkomst nader werd geanalyseerd. Onze Poolse gasten bleken vanuit hun ervaringen in sociale en politieke taken verrassend snel een kijk te kunnen ontwikkelen op onze problematiek. In een steeds geanimeerdere sfeer hebben wij dan ook ideeën opgedaan die mogelijk in onze wijk voor meer sociale cohesie en in het bijzonder voor meer adequate mogelijkheden voor onze jeugd kunnen zorgen.

Tijdens de week waren wij voor het uitwerken van het project te gast in de gebouwen van de Gemeente Eindhoven. Voor de slotpresentatie van ons project onder leiding van burgemeester Rein Welschen in Koningshof te Veldhoven werden we geconfronteerd met de parallelle projecten van vijf andere wijken uit Eindhoven, die elk weer (net als wij) samenwerkten met andere buitenlandse groepen uit de steden waarmee Eindhoven een stedenband heeft. In het kader van het streven naar meer sociale cohesie in deze steeds individualistischer wordende maatschappij vonden wij dat heel zinvol.

Peter Hans Unk

Dierendag in Gijzenrooi



Dierendag in Gijzenrooi was nat en koud. Toch waren er nog ongeveer zestig belangstellenden komen kijken. De dag werd ondersteund door onze eigen dierenarts Dr. Van Roessel en door de dierenambulance. De hondensporten en de roofvogels trokken veel aandacht,

maar helaas was het niet iedereen duidelijk dat je ook naar de tropische vogels van de heer Vervest kon gaan kijken. Jammer, want het was de moeite waard. Volgend jaar nog een kans, want we gaan deze activiteit zeker nog een keer herhalen!



Dierendag,
 een succes, en
 volgend jaar
 weer!

Voorlopige activiteitenagenda 2001: vrijwilligers gevraagd!

Bij de samenstelling van deze agenda is rekening gehouden met de schoolvakanties in 2001.

Wellicht dat nog andere zaken van belang zijn om de definitieve agenda te publiceren in het Zegje.

Denk bijvoorbeeld aan koopzondagen, speciale feestdagen en schoolactiviteiten. Kortom, er zijn altijd data waar jullie wel aan denken en een ander (ik) weer niet.

Lees de agenda en geef je commentaar zo snel mogelijk door aan Cor Soons op cso@soittel.nl.

De voorlopige activiteitenkalender voor het kalenderjaar 2001 is:

- 1 Koninginnedag op maandag 30 april.
 Vrijmarkt rond het Buurtven;
 kraampjes, terras, kinderactiviteiten.
- 2 Barbecue- en fietsdag op zondag 10 juni. Fietsroute met rustpost en/of barbecue op het Buurtven.
- 3 Vennendag op zaterdag 25 augustus.
 Puzzeltocht voor jong en oud in onze omgeving.
- 4 Werelddierendag op zondag 30 september. Demonstraties en bijzondere dieren (in plaats van donderdag 4-10).



5 Sinterklaas op woensdag 28 november.

Voor de jongste helft van onze jeugd komt Sint weer langs.

Verder zijn er suggesties om de volgende onderdelen op de agenda te zetten:

- 1 Wandeltocht onder deskundige begeleiding in het natuurgebied rond Gijzenrooi.
- 2 Een toertocht voor motor- en oldtimerliefhebbers uit de buurt.
- 3 Onthulling kerstboom 2001.

Leuke activiteiten kortom, maar ze vinden niet vanzelf plaats. Geef je dus op (zie 1e colom) en help mee onze wijk nog leuker en gezelliger te maken. En weet je mensen in jouw omgeving die best te porren zijn om zich als actief lid te melden? Ze zijn altijd welkom!

Cor Soons

Activiteiten in Gijzenrooi:

Wie wil daar nu niet in bijdragen?



Sinterklaas,
 wie kent hem
 niet, Sinterklaas
 Sinterklaas en
 natuurlijk Zwarte
 Piet.....

Ja hoor, Sinterklaas was weer in Gijzenrooi dit jaar!

Sinterklaas en zijn twee Pieten hadden inderdaad op 29 november een gaatje in hun overvolle agenda weten te vinden om de kinderen uit Gijzenrooi te komen verwennen. Spijt zal de Goedheiligman van zijn bezoek zeker niet hebben gehad, want in een mooi versierde zaal werd hij opgewacht door wel 120 kinderen. En die waren niet alleen heel braaf, maar hadden ook nog allerhande leuke verrassingen voor hem in petto. Zo kreeg de grieperige Sint om zijn zere keel warm te houden een mooie warme das cadeau, werden er onder begeleiding van dirigent en piano uit volle borst sinterklaasliedjes gezongen, kreeg hij een overheerlijke slagroomtaart aangeboden en werden er door de oudste kinderen prachtige wandkleden voor zijn kasteel in Spanje geschilderd. Daarnaast mocht hij ook nog eens met alle kinderen op de foto. Een mooier bezoek kon hij zich werkelijk niet wensen.



Ook de kinderen werden flink verwend. Uit de goed gevulde zakken van de Pieten kwam voor allen een cadeautje en wat lekkers tevoorschijn. Het was een pakjesfestijn van jewelste. En natuurlijk was er ook dit jaar geen enkel kind uit Gijzenrooi dat de roe kreeg.

Met zo'n warm onthaal en zulke brave kinderen kan het niet anders dan dat de Sint volgend jaar weer dolgraag terugkeert naar Gijzenrooi.
 Dus: tot volgend jaar Sinterklaas!

Astrid van Wijngaarden



Hierbij een selectie van de sinterklaasviering van Gijzenrooi. Alle sinterklaasfoto's zijn te zien en tot 2 januari 2001 na te bestellen op Vluttersven 24.

Hulpgoederen voor Bialystok

Tijdens het bezoek van de gasten uit Bialystok (Polen) in het kader van de uitwisseling van zustersteden en het programma 'Sociale Cohesie' van 2 t/m 6 oktober jongstleden zijn we ook in contact gekomen met mevrouw Riet Musters. Zij is al tien jaar voorzitter van 'Stichting Stedencontact Eindhoven/Bialystok'. Wat zij in die tien jaar heeft bereikt, is onvoorstelbaar.

In 1990 is zij begonnen met een transport medische hulpgoederen van de 'Stichting Help Polen'. Er was een tekort aan alles wat maar denkbaar was. Door een structurele opzet is er zeer veel tot stand gebracht. Vanaf 1994 was er een projectmatige aanpak, waarbij steeds kennisoverdracht centraal stond. Schitterende resultaten zijn bereikt op het terrein van gezondheidszorg, onder andere tuberculosebestrijding en psychiatrie. De stichting heeft op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en sociale zorg nog allerlei ideeën. Experts van vele Eindhovense instanties bieden voortdurend zeer gemotiveerde ondersteuning.



Zinvol

In het denken van de Poolse mensen en de structuren van instituten is nog altijd de invloed aanwezig van het koude communisme, dat de mensen monddood

heeft gemaakt. De contacten met Bialystok zijn nog steeds erg zinvol. Nog steeds gaan er transporten naar Polen, er is wel meer te koop, maar alles is erg duur en de lonen zijn heel laag. De mensen en de instellingen kunnen nog van alles gebruiken, zoals kleding, schoenen, linnengoed, dekens, huishoudelijke artikelen, meubelen en elektrische apparatuur. Alles wordt geselecteerd in de oude St. Lambertusschool, die nu kringloopwinkel is, gelegen aan de Laagstraat 288a. Wat niet weggaat, wordt in de Laagstraat verkocht. De opbrengsten worden voor allerlei doelen gebruikt:

Op 3 juli jongstleden verkoop ten bate van de ramp in Enschede;

Op 30 september verkoop van kringloopartikelen voor Gedaref in Sudan;

Ook gaan er goederen naar de Filippijnen, Roemenië, Sri Lanka enzovoorts.

Stedencontact helpt ook de stichting 'Kido' (Kinderen in de Oekraïne) met goederen en het organiseren van het transport. Momenteel worden er brillen gevraagd voor Ghana. En dit is slechts een kleine greep uit alle activiteiten die worden georganiseerd. Zoals u ziet, is er nog veel nood in de wereld. Hopelijk heeft u nu enig idee wat zo'n stedencontact voor doelen nastreeft. Indien u graag een Nieuwsbrief ontvangt, kunt u bellen. tel: 040 2114156

Inleveren materialen:

| | |
|--------------|-------------------|
| ma.di.do.vr. | 10.00 - 17.00 uur |
| wo. | 10.00 - 20.00 uur |
| za. | 10.00 - 15.00 uur |

Verkoop materialen:

| | |
|-----|-------------------|
| za. | 10.00 - 14.00 uur |
|-----|-------------------|

Ophalen materialen tel: 040 - 255459

Giften zijn uiteraard ook welkom:

postbanknummer 9761 t.n.v.
Stedencontact Eindhoven/Bialystok
te St. Oedenrode.

Goede doelen:

Polen,
Sudan,
Filippijnen,
Roemenië,
Sri Lanka.

**Geef, geef,
geef!!**

De Bankjes van Gijzenrooi:
 ga er eens kijken
 als je toch de
 bus pakt...

Bankjes

De bankjes waren oud geworden. Besmeurd met vogelpoep en begroeid met grijsgroene korsten mos stonden ze in het gras bij het Bunderkensven. Roestige bouten en moeren hielden de planken bijeen. Treurig en uitgeblust staarden ze voor zich uit. Ooit hadden ze in hun jeugd net als iedere bank hun dromen gehad. In het Gijzenrooise Zegje had zelfs een stukje gestaan; hoe dienstbaar ze zouden zijn aan jong en oud, arm en rijk. Maar daar was niks van terecht gekomen. Niemand had hen ooit gebruikt om uit te rusten, wat krassende, poep kliederende eksters uitgezonderd. "We zijn verveloos, doelloos, waardeloos en verwaarloosd", zei het ene bankje. "Door de schuld van de gemeente zijn we verkeerd neergezet en slecht onderhouden. Ook de bewonersvereniging heeft nooit de moeite genomen om iets rondom ons te organiseren. Wij zijn de slachtoffers van een ongeïnteresseerde maatschappij."

"Dat weet ik zonet nog niet", zei het andere bankje, dat meer filosofisch ingesteld was. "Hebben wij de mensen

wel voldoende geboden en moeten we niet meer naar onszelf kijken? Welke uitdaging ging er van ons uit? Hebben wij niet gefaald in ons functioneren en moeten we daar anderen wel de schuld van geven?

Kijk eens naar de andere bankjes in de wijk die wél geslaagd zijn, zoals het bankje aan het Kanunnikensven. Dáár zitten wel mensen, vooral 's zomers." "Geen wonder" spooog de ander, die zijn apathie had laten varen. "Dié bank heeft een mooi uitzicht over de weilanden en als het veel regent over een waterplas met vogels. Daar kun je zitten mijmeren onder het gekwaak van kikkers en dromen dat er een betoverde prins tussen zit. Daar kunnen wij met die vieze, ongemaaide grastroep niet tegenop. Zelfs de kinderen voetballen ergens anders."

"Nou, anderen hebben het ook niet altijd even gemakkelijk, dat bankje waar jij het over hebt is altijd alleen gebleven en de bankjes bij de bushalte aan de vijver zijn uit elkaar gegaan. Ze staan nu apart, de een in de zon vlakbij de bushalte, de ander meer achteraf in de schaduw; maar ze bieden wel voor elk wat wils, zon of schaduw, drukte of rust. Daarin hebben wij gefaald."

"Poeh, da's makkelijk praten, die hebben vanaf hun jeugd alles meegehad,



een bushalte, een vijver met zwanen en eendjes om te voeren en bovendien seniorenwoningen recht achter de leuning. Als dat niet uitnodigt, weet ik het niet meer. Die zijn zozegd met gouden spijkers in mekaar getimmerd."

Even was het stil. Mijmeringen over ontstaan, leven en vergaan dwarrelden rond.

"Als je maar weet, dat ik straks gecremeerd wil worden", zei de een plotseling. "Eén groot laaiend vuur. Nog éénmaal vlammen en dan op een grootse manier de dood in." "Zo werkt dat niet", zei de ander. "Je gaat dood zoals je geleefd hebt. Wij zullen vermolmen.

Regen en wind, met hulp van kevers, mieren en wurmen laten ons vergaan tot stof. Wij worden humus.

Hooguit dienen we als voedsel voor nieuwe bomen, nieuwe planken en nieuwe bankjes. Als dat zo is, hebben we toch niet voor niets geleefd."

"Brr, houtwurmen", rilde de een en traag vielen er bruine druppels uit zijn leuning in het hoge gras.

Daarna vervielen de beide bankjes weer voor jaren in een lang, zeer langdurig stilzwijgen.

Jeremias

- Oproep -

Communicatie-commissie zoekt nieuwe leden.

Bekend met:

- * creativiteit?
- * initiatief?
- * lay-out?
- * computers?
- * internet?
- * email?

dan ben jij wellicht onze man/vrouw.

Versterk ons team en meldt je aan!

Eijervan 48 of communicatie.gijzenrooi@onsadres.nl.

Ideeënbus

Ideeën in de ideeënbus: een goed idee. Je vindt de ideeënbus op het Berkven 6. Zet je naam en adres erbij, dan kunnen we laten weten wat we met het idee doen.



Ideeën kun je ook kwijt op:

**algemeen.gijzenrooi@onsadres.nl
en binnenkort op de website!**

De ideeën komen dan automatisch bij de juiste personen.

De vennen van Gijzenrooi (slot)

Het Zwanenven en het Eendenven

"Waarom denk je bij de naam Zwanenven? Aan een heldere plas in het bos met hier en daar een plukje riet, een eilandje, veel witte waterlelies en een mooie zwaan in het midden? Precies zó ziet het Zwanenven eruit. Alleen de zwaan kan ik niet blijvend garanderen. Erg mooi, maar weer op een andere manier dan bijvoorbeeld het Berkven. Minder ruig."
Kees van Vessem besluit zijn serie over de vennen van Gijzenrooi.

Het Eendenven mist de waterlelies en het riet, maar heeft als compensatie een populatie eenden (!), een picknicktafel en banken. Kortom, wie graag eendjes voert, gaat naar het Eendenven. Vaders en moeders met kinderen, opa's en oma's met de kleinkinderen, óp naar het Zwanenven en het Eendenven. Waar je het zoeken moet? In Weert, langs de Zuid-Willemsvaart, ter hoogte van sluis 16 bij het zwembad 'de IJzeren Man', niet

te verwarren met het zwembad met dezelfde naam bij Vught.

In een natuurpark met groen en blauw gemerkte wandelroutes liggen drie vennen, het Zwanenven, het Eendenven en het G... nee niet het Ganzenven, dat zou te mooi zijn, dat ligt bij Oss, maar het Geurtsven.

In een natuurpark hoort vanzelfsprekend een natuurleerparkroute met allerlei wetenswaardigheden over de vennen en hun bewoners, zoals salamanders en padden; de kleur van het water, de heide en het stuifzand.

Alles is er aanwezig, maar niet al te uitgestrekt. Natuur in miniatuur. Wat minder in het wild, maar aardig om te zien is de kinderboerderij, aan het einde van een grote waterplas. Dit is geen ven, maar is vroeger ooit uitgegraven. Aan de graafmachine is de naam IJzeren Man ontleend. Ben je meer een liefhebber van een stevige wandeling? Neem dan een stuk van het Pelgrimspad, dat ook door het park loopt. Dit langeafstandswandelpad loopt van Amsterdam tot Santiago de Compostela in Spanje. Een boekje met beschrijvingen en etappes is te verkrijgen bij de VVV. Vergeten straatnamen?

Dit was het dan zo'n beetje. Alle vennen van Gijzenrooi zijn aan bod gekomen. Sommige vennen hebben een mooi verhaal, andere een mooie ligging.

De Vennen van Gijzenrooi: dit keer, als hekkensluiters, het Zwanenven en het Eendenven.



'onze' zwanen...

*Horen we nog iets
in de toekomst van
je, Kees?*

Hoewel er nog genoeg vennen overblijven voor nóg een wijk, kunnen die niet allemaal genoemd worden. Straatnamen moet je natuurlijk wel zorgvuldig kiezen. Want wie wil er nou op het Grafven wonen? Of het Goorven? Ook het Klotven, het Galgeven, het Huilven en het Rouwven zullen niet populair zijn. Het Leikeven heeft een wat nare bijsmaak. Daarentegen klinkt Bierven feestelijk, terwijl wonen aan het Papschot of in de Brouwkuip ook niet alles lijkt; een beetje teveel van het goede. En zouden de bewoners van het Kroonven meer poeha gehad hebben dan die van het Allemansven? Vennen, vennen en nog eens vennen en ze liggen (bijna) allemaal in Brabant. Ondoenlijk om ze allemaal te beschrijven. Daarom heb ik me maar beperkt tot de vennen die hun naam geleend hebben aan de straten van Gijzenrooi. Veel informatie heb ik hierbij geput uit het boek 'Vennen in Noord-Brabant' van J.H. de Bruin, waarin de auteur veel vennen vanuit een geografische invalshoek beschrijft. Ook wil ik alle tipgevers bedanken die me hebben geholpen met de gegevens over de ligging of de naam van een ven.

Kees van Vessem

Internet.. hoe is het ermee?

Hoe was het ook al weer gesteld met gijzenrooi op internet? Een kort verslag om op de hoogte te blijven.

Wat komt er zoal bij kijken als je als vereniging een plaatsje op 'het net' wilt veroveren? Allereerst natuurlijk de behoefte om onze boodschap via het net uit te dragen. Belangrijk is dan dat de doelgroep, de bewoners van Gijzenrooi, over een internet aansluiting beschikken. Wij schatten dat 80 tot 90% toegang heeft tot het internet en zo'n 60% daar ook regelmatig gebruik van maakt. Een doelgroep van zo'n 300 huishoudens, plus geïnteresseerden van buiten.

Starten dus maar!

Allereerst moet er een computer gevonden worden die voldoende snel is en toegang heeft tot het internet. Dit is de **hosting**. Veelal moet deze ruimte gehuurd worden, zo ook bij ons. Het bedrijf dat deze schone taak op zich genomen heeft is 1stlink. In Hoofddorp staat een krachtige computer met een snelle (100 Mbit) verbinding naar het net. De persoon die onze site onderhoudt krijgt toegang tot die computer om de gegevens er op te kopiëren, en op dat moment zijn die gegevens voor de hele wereld zichtbaar via het net. Deze persoon is de **page-owner**. Aan hem kun je email sturen als je op-/aanmerkingen hebt op de site en hij is eindverantwoordelijk voor de inhoud. Je kunt hem bereiken door een berichtje te sturen naar:

communicatie.gijzenrooi@onsadres.nl

En nu? Alles geregeld?

Helaas, was het maar zo eenvoudig. Een plaats op het net hebben we, maar hoe kunnen mensen ons vinden? Wie het nieuws een beetje bijhoudt heeft ongetwijfeld gehoord van de **domeinregistratie**. Wat is dat? Heel eenvoudig uitgelegd: de PTT heeft een telefoonboek voor als je het telefoonnummer van iemand nodig hebt, en het net heeft een naam-service (DNS) die een naam omzet in een computernummer. Met dat nummer is vast te stellen waar de gegevens zich op het net bevinden. De naam die wij willen hebben is natuurlijk www.gijzenrooi.nl, maar om die te krijgen moet je aantonen dat je er recht op hebt. B.v. door een uittreksel van de Kamer van Koophandel te overleggen. Als dat accoord is bevonden door Stichting Domeinregistratie Nederland zetten ze in hun 'telefoonboek' dat www.gijzenrooi.nl wordt gekoppeld aan het nummer van onze computer in Hoofddorp. Klaar! Nu kan iedereen ons vinden. Deze laatste actie is nog niet gebeurd, waardoor we alleen nog maar te vinden zijn met een nummer en nog niet met een naam en dat is heel onhandig om te onthouden....

In het volgende zegje hopen we onze internet site ten doop te houden; meer info volgt!

Wim Corbeij

**Als het
eenmaal zover
is.....**

*Het kan geen
kwaad om af en
toe te kijken op
www.gijzenrooi.nl*

Aanwaaien!

"Ik zou het nooit doen, zo'n vuurdoorn". Leo, die onze tuin aanlegt, kijkt zorgelijk! Het is 1990 en ons huis in Gijzenrooi is net opgeleverd. Leo heeft het druk. Hij is politieagent van beroep maar "doet" in zijn vrije tijd tuinen. Na vele wanhopige pogingen de stugge grond onkruidvrij te krijgen, heeft menig bewoner voor het beplanten van de tuin de hulp van derden ingeroepen. Als we willen dat onze fietsen hele banden houden, is het niet raadzaam een vuurdoorn te planten, verklaart hij zich nader. Gezagsgetrouw als wij zijn, spreken wij niet tegen, maar in mijn hart vind ik het jammer. Ik houd van die prachtig roodgekleurde bessen in de winter. Mijn man is het met Leo eens, hij vreest dat de zich vasthakende takken de voegen in de muur zullen aantasten. Geen vuurdoorn dus. Ik troost me dan maar met de aanblik van de rode gloed tegen de gevel van de burens.

Leo gaat kwistig te werk met bomen en struiken. Het zal een "natuurlijke" tuin worden. Dat natuurlijk juist bewerkelijk kan zijn, blijkt in de loop der jaren. De kleiige bodem lijkt een onverzadigbare behoefte te hebben aan onkruid. Dat bedoelden wij nu ook weer niet met natuurlijk. Het lijkt wel of er ieder jaar een ander soort de kop opsteekt. Zeer regelmatig bindt mijn man dan ook de strijd aan met ondefiniëerbare sprietten en vreemde kruipende stengels die zich lustig tussen thijm en lavendel willen vestigen.

Met 'aangewaaide' herkenbare plantjes heeft hij echter clementie. Zo mogen een varen, een vetplant met paarse bloemen en een jeugdig eikenboompje blijven staan. Ook talloze bosviooltjes dragen eerder bij aan de tuinvreugde dan dat ze in de weg staan.

Soms denkt een passerende poes dat een stukje net onkruidvrij gemaakte grond wel erg aantrekkelijk is als kattenbak. Met saté-prikkers en koffiedrap proberen wij het goede dier op andere gedachten te brengen. Nog ergerlijker zijn de overal opduikende hondendrollen. Bij het laatste blokje om van de dag, zien de bazen waarschijnlijk hun bed al voor zich en beperken het ommetje tot het uiterste.

Als hun huisgenoot neerstrijkt op onze oprit of onder onze rozenstruik, veinzen zij dat niet te zien. En wij zien het pas als het te laat is. Ik heb een tijdje geprobeerd vooral de eigenaars van extra-large honden, overdag vriendelijk gedag te zeggen. Dit in de hoop dat zij 's avonds zouden denken: in dat huis woont een vriendelijke mevrouw, ik trek mijn Dino even een stukje verder! De grote drollen zijn inderdaad minder talrijk geworden. Voor wat betreft de kleinere exemplaren moeten wij nog een andere list verzinnen.

Afgelopen zomer was het wel een erg groeizaam weertje. Onze tuin leek af en toe op een tropisch regenwoud waarin wij ons een weg moesten kappen om het terras te bereiken. De maagdenpalm zuchtte onder een invasie van hardnekkige, houtachtige plantjes. Avond aan avond was mijn man bezig het ondergrondse wortelstelsel te lijf te gaan. Na het verwijderen van zes plantjes stonden er tot zijn grote verontwaardiging de volgende dag weer acht nieuwe.

De herfst bracht die tomeloze groei en mijn man tot rust. Gisteren riep hij mij om een bijzondere 'aangewaaide' plant te bekijken die zich tegen onze muur genesteld heeft: een stekelig minustruikje met kleine groene blaadjes! Het zal toch geen? In het tuinboek zien we dat wij hier te maken hebben met een spruit van het geslacht *Pyracantha*. Ongetwijfeld verspreid door een vogel die hetzelfde dacht als ik over de gevel van de burens. En aangewaaid mag blijven!! Ik verheug me erg op de winter.

Deirdre



**Uit het
gijzenrooise
leven
gegrepen!**