

het GIJZENROOISE ZEGJE

Informatieblad van de
bewonersvereniging Gijzenrooi

Jaargang 18,
Nummer 67, November 2009



	Activiteiten
29 november	Sinterklaasfeest
11 december	Ontsteking kerstboom

De kerstboom in Gijzenrooi gaat weer schijnen

Sinds vorig jaar weer vast in het zadel zit onze traditie
Om de Kerstboom van Gijzenrooi te laten schijnen, vandaar deze notitie
De laatste maanden van het kalenderjaar, geteisterd door koude wind en regen
Hebben een negatieve invloed op ons gemoed en vallen ons tegen
Maar het vele licht dat door alle versieringen en ornamenten wordt uitgestraald
Voorkomt dat er door donkerte en kou van de winterperiode wordt gebaald.
Integendeel zien we in de kerstperiode heel veel mooie dingen
Daarvan getuigen ook de liedjes die we in deze tijd met elkaar zingen.
Met heel veel warmte en dierbare gevoelens komen we dichterbij elkaar
En vormen we met elkaar een beeld,
waarmee we bestand zijn voor het nieuwe jaar

Gijzenrooi gaat dan ook weer met veel enthousiasme deze tijd te lijf
Dat is onze gezamenlijke activiteit en zekerheid - buiten kijf.
Met glühwein, chocolademelk en gezang gaat het licht in de grote boom weer aan
En zien we aan het begin van het Diepmeerven
het Gijzenroois kerstsymbool weer staan
Op 11 december om 19:30 uur wordt ieder van jullie verwacht
Met je kinderen, ouders of wie je ook bij deze gebeurtenis had gedacht.

Net als vorig jaar zullen vele bewoners weer aanwezig zijn en met elkaar genieten
Als intro voor de kerstperiode en na de spannende periode met sint en de pieten

Dat de warmte vanuit het binnenste van de mens wordt gegenereerd
Dat zul je op deze avond ervaren mocht je dat nog niet eerder zijn geleerd.

Dus komt allen en laten we
met zoveel mogelijk mensen
Elkaar een fijne kerst en een
voorspoedig Nieuwjaar toewensen

Peter Hans, Truus en Gerard



- 1
Kerstboom.
- 2
**Zeskamp:
een succes!**
- 3
**Vervuiling in
Zesgehuchten.**
- 4
**Actie 30
in Gijzenrooi.**
- 5
**Straatfeest
Vluttersven.**
- 6
**Geslaagd
carportconcert.**
- 7
**Tandletsel:
wat te doen?**
- 8
**Gijzenrooi
proeft.**
- 9
**Ondernemers in
Gijzenrooi.**
- 10
**Lampionnen-
optocht.**



Uitslag Zeskamp

Jongste Jeugd:

1. Fire Boys (62 punten) 2e keer op rij!
2. Binky Boys (59 punten)
3. Game Boys (53 punten)
4. Duivelse Monkeys (48 punten)
5. Knight Riders (47 punten) Vrolijke Koetjes (")
6. Super 8 Kids (45 punten)
7. Super Girls

Jeugd:

1. Koekiemonsters (57 punten)
2. Malle Gansjes (56 punten)
3. Malle Meisjes (54 punten)
4. Gooise Vrouwen (53 punten) De 7 Biggetjes (")
5. Jerommekes (48 punten)
6. Purple Glamour Girls (47 punten)
7. Snelle Knakkers (33 punten)
8. Dierenvrienden (27 punten)

Volwassenen:

1. Peanuts (65 punten)
2. Zatlapjes (59 punten)
3. Heerengenootschap (58 punten)
4. Sixpacks (57 punten)
5. Kerols (56 punten)

Geslaagd eerste carportconcert in Gijzenrooi

Het was op een mooie zondagmiddag in het begin van de herfst van 2009 dat zanger en muziekdocent Hans van Heiningen een lang gekoesterde droom in vervulling zag gaan: een carportconcert in Gijzenrooi. Gewoon wat het woord zegt: een piano en muziekinstallatie onder de carport, wat stoeltjes op de oprit, een microfoon.

Hans mocht zich verheugen in een grote belangstelling: buurtgenoten die de aankondiging in het Zegje hadden gelezen, maar ook toevallige passanten, op de fiets of wandelend met de hond. Op het gras kropen kinderen. De herfstzon scheen volop



en maakte het plaatje compleet.

Samen met zijn leerlingen Martijn, Steffi en Winnie trakteerde Hans het publiek op een mooie combinatie van klassiek, modern en musical, met daarbij steeds een korte toelichting.

En ter afsluiting voor iedereen een meezinger van Frans Bauer.

Een verrassend initiatief dat zeker een vervolg mag krijgen.

Marij van Kempen

Zeskamp weer zeer geslaagd!

Het was een prachtige dag, zondag 20 september, de dag van de jaarlijkse zeskamp in Gijzenrooi. Maar liefst 22 teams hadden zich aangemeld. Deze teams waren ingedeeld in 3 categorieën. De jongste jeugd van 8-9 jarigen, de jeugd van 10-11-12 jarigen en het "volwassen" klassement waarin middelbare scholieren, studenten en 40-ers streden. Juist deze grote diversiteit in leeftijden maakt de zeskamp in onze wijk zo uniek, was een veel gehoord geluid!



De teams streden fanatiek op de diverse spelonderdelen. Zo was er het spectaculaire tobbedansen waarbij de bel veelvuldig luidde, werden de teamleden als levende sjoelstenen gebruikt en kreeg menig een knalrood hoofd bij het spijkerbroek hangen. Ook werden er druk pingpongballen naar de overkant gedragen met een dienblad op een helm. Werden de sponzen gevuld, overgegooid en uitgeknepen en zocht men geblinddoekt een weg over het parcours waarbij de gezamenlijke broek een extra hindernis was. Bij dit alles natuurlijk luidkeels aangemoedigd door de teamleden.

Er was ook veel publiek op de been die alle verrichtingen van de teams gadesloegen onder het genot van een drankje op het gezellige terras. Muzikaal talent uit de wijk kon zich uitleven op het open podium en ook werd er nog fanatiek aan karaoke gedaan.

De uitslag was spannend! Het punten verschil tussen de top van de klassementen was klein, maar de Fire Boys gingen opnieuw met de beker aan de haal in het klassement van de jongste jeugd. Een nieuwe winnaar werd het team van de Koekiemonsters in het jeugdklassement. En na twee jaar van afwezigheid, waarbij toen de overwinning naar het Heerengenootschap en de Zatlapjes ging, nam Peanuts dit jaar weer het heft in handen en heeft de beker opnieuw opgeëist! Voor alle jeugdige deelnemers was er een vaantje ter herinnering aan deze dag. De volledige uitslag vindt u hieronder.

Als afsluiting van de dag was er nog de heerlijke BBQ klaargemaakt door slagerij Verberne en een ijsje van de ijscoboer.

Door de vele hulp was alles ook weer zo opgeruimd. Hulde aan alle mensen die geholpen hebben om deze dag mogelijk te maken. Een mooie traditie in Gijzenrooi die we zeker in stand moeten houden!

Namens de commissie activiteiten,

Mariëtte Mooren



Voor meer foto's: zie www.gijzenrooi.nl

Sanering vervuild terrein langs het fietspad naar Zesgehuchten

Zoals sommige mensen weten ligt er aan het fietspad naar Zesgehuchten een oude stortplaats, waar lang geleden industrieel afval (o.a. van DAF) is gedumpt. In de jaren vijftig is hiermee begonnen en in 1971 is men er mee gestopt, omdat toen het besef kwam dat je zomaar geen giftig afval op een particuliere stortplaats kunt dumpen. Inmiddels zijn er allerlei onderzoeken geweest, zijn er metingen gedaan en is er een plan gemaakt om de boel te saneren.

Namens de commissie Belangenbehartiging, hebben Bert Bokelman en ik ruim 3 cm aan rapporten doorgeworsteld en een mondelinge toelichting gekregen van de heer William Vlamings van de gemeente Eindhoven. Hieronder staat in 't kort – het kan ook met een A-viertje, je hebt niet altijd dikke rapporten nodig – wat wij er van vinden.

Huidige situatie:

- het terrein is sterk verontreinigd met zware metalen, zoals arseen, cadmium, lood, koper, nikkel en zink;
- enkele meters buiten het terrein is de grond nauwelijks meer verontreinigd;
- het grondwater is op sommige plaatsen sterk verontreinigd met vluchtige koolwaterstoffen, zoals benzeen en dichlooretheen, met name in het noordwestelijke gedeelte;
- op 40 m westelijk en 70 m noordelijk van de stortplaats zijn geen noemenswaardige verontreinigingen in het grondwater gevonden;
- op 25 m noordwestelijk is op een diepte van 5 m. sterke verontreiniging in het grondwater;
- aangetroffen een lichte verontreiniging op 10 m;

- laatste recente peiling: op een paar honderd meter noordwestelijk - richting woonwijk Gijzenrooi is op 17 meter diepte een sterke verontreiniging aangetroffen.

Voorgestelde saneringsmaatregelen door de gemeente.

- de stortplaats afdekken met een laag van 1 meter en daarna beplanten
- het afval aan de rand bij het fietspad verplaatsen naar achteren
- de tijdelijke afrastering die er nu is, na sanering verwijderen
- op ons verzoek wordt afgezien van de variant met een wandelpad over de stortplaats
- toegezegd: vervolg onderzoek naar de grondwaterverontreiniging in noordwestelijke richting (richting wijk Gijzenrooi); hiervan wordt de bewonersvereniging op de hoogte gehouden

Onze conclusie.

- de voorgestelde sanering is niet ideaal, maar wel aanvaardbaar; tenslotte heeft de stortplaats er al 40 tot 50 jaar onbedekt gelegen.
- na het vervolg-grondwateronderzoek is er opnieuw een mogelijkheid tot indienen van een bezwaar tegen de dan al of niet voorgestelde maatregelen.

Advies

Het bestuur had vanwege de tijdsdruk, omdat er meer tijd nodig was om de zaak te bestuderen, een voorlopig bezwaar ingediend. Wij vonden dat er onvoldoende argumenten waren om de voorgenomen sanering met succes te kunnen aanvechten en hebben het bestuur geadviseerd om het voorlopige bezwaar in te trekken. Het bestuur heeft daarna het bezwaar ingetrokken.

Kees van Vessel

Wandelen in Gijzenrooi.

Wandelen langs de vijvers in Gijzenrooi geeft mij veel voldoening. De oevers begroeid. Grote, oude wilgen langs het pad. De treurwilg, op de kop, haar slierten in het water. Vogels die her en der over mijn hoofd vliegen. Telkens weer verrast het mij. Alleen het water is wat leeg. In het verleden was er een prachtig zwanenpaar. Helaas verdwenen door vandalisme. De ganzen, ieder jaar een grotere groep, begonnen zelfs wat agressief te worden. Ze zijn op gezag van de gemeente verhuisd naar een natuurgebied bij Heeswijk – Dinther. Ik had er nog speciaal naar gevraagd bij de gebiedsbeheerder. Want tijdens de

kerst waren ze opeens verdwenen.

Ja, ze zijn overgeplaatst. Ze gaven teveel herrie en waren niet helemaal betrouwbaar tegen mens en ander dier. Met mijn grote mond riep ik "dat ik zeker ga kijken". Of ze een betere thuishaven hebben gevonden weet ik nog niet. Rondom Heeswijk heb ik al veel natuur bezocht. Maar Brabant is best groot en mooi om te vertoeven. Alleen de ganzen heb ik nog niet gevonden. Ach, mijn tijd is groot. Zijn het niet de Gijzenrooise ganzen, dan misschien hun nazaten. Vinden zal ik ze. En ondertussen, de kleine watervogels beginnen zich ook weer te nestelen.

Riky Heijnen

Straatfeest in het Vluttersven

Op zondag 27 september jl. was er weer een straatfeest in het Vluttersven. En uitgaand van de gedachte 'je krijgt wat je verdient', kunnen de organisatoren glimlachen. Het was het mooiste weer van de wereld! Vanaf een uur of drie was het 'inlopen' in het autovrije stuk straat naast de voormalige praktijk van dierenarts Van Roessel. Een tent, een tap, een knabbel en muziek. De eerste uren waren voor de kleintjes, want er was een heuse (ti-ta) tovenaarsgarrangeerd, die natuurlijk een hele trukendoos opengooide. Keken de volwassenen met verbaasde blik, dan riep er één uit de doelgroep wel dat hij/zij



wel wist hoe de truc in elkaar stak! Tja, de jeugd van tegenwoordig...

Pippi, de teckel van nr. 32 was uiteraard weer van de partij. Die trof nu een 'hoogte-genoot' in Simon van nr. 29. De peuter had letterlijk genoeg aan de straat om zijn eigen feestje te vieren!

Net als in voorgaande jaren zorgden de bewoners zelf voor allerlei hapjes, die vanaf 17.30 uur op de tafels werden gezet. Het was erg leuk te zien dat er weer een scala aan lekkere dingen vervaardigd was. En dat zonder van tevoren af te spreken wie wat doet!

Na het verorberen van de lekkernijen was er nog ruimte voor de karaoke-liefhebbers en kon onder het



genot van een drankje gezellig worden nagepraat. Opzet weer geslaagd! Doel niet voorbij gestreefd, want menig straatgenoot steekt in het voorbijgaan vaker een handje op e/o groet! Complimenten aan de organisatoren en... volgend jaar maar weer!

Beja Peijpers



Actie '30 in Gijzenrooi'

Gijzenrooi, november 2009.

Sinds half november wordt het Gijzenrooise straatbeeld in toenemende mate verlevendigd met grote, hartvormige stickers voorzien van het getal '30'. Deze zijn met name te zien op de groenafvalbakken die om de andere maandag langs de straatkant staan.

In tegenstelling tot wat één van de wijkbewoners eerst opperde, betreft het hier evenwel niet het vieren van de dertigste verjaardag van die groene klicko's.

Nee, met deze actie wordt door de wijkbewoners op een vriendelijke wijze aandacht gevraagd voor de maximum snelheid van 30 kilometer per uur, die in onze gehele wijk van kracht is.

En de actie mag zich in een grote belangstelling verheugen. Van één van de leden van de werkgroep buurtpreventie hebben wij begrepen dat de eerste partij van honderd stickers binnen een week hun weg de wijk in hebben gevonden!

Inmiddels heeft men zich bij de gemeente van meer stickers weten te verzekeren. Materiaalgebrek zal deze publieksvriendelijke actie niet in de weg staan.



Sensor Eindhoven: dag en nacht voor een gesprek

Soms is het fijn om met iemand te kunnen praten. Om je verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen te bedenken voor een probleem of gewoon vanwege het contact. Een goed gesprek lucht vaak enorm op.

Helemaal als het ergens over gaat dat je niet gemakkelijk kunt bespreken met iemand uit je omgeving. Daarom kun je bij Sensor terecht voor een goed gesprek. De vrijwilligers van Sensor zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar via 0900 – 07 67 (5 ct/m) of 040-212 55 66. Chatten kan dagelijks via www.sensor.nl.

De gesprekken zijn anoniem en worden vertrouwelijk behandeld.

Praten lucht op

Praten kan helpen om gedachten te structureren en hoofd- van bijzaken van elkaar te onderscheiden. Onze vrijwilligers zijn geschoold om daarbij behulpzaam te zijn, maar zullen je allereerst - zonder oordeel- de ruimte geven om je verhaal te vertellen. We zijn er ook voor je, als je even niemand hebt met wie je kunt praten. Omdat door ziekte, een handicap of ouderdom het aantal mensen om je heen, kleiner is geworden. Het vertellen van blijde of droevige verhalen over mensen die je mist, kan hen dichterbij brengen.

Vrijwilligerswerk bij Sensor

Sensor is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die andere mensen een steuntje in de rug willen bieden. Het werk is nuttig, zinvol en je leert er zelf ook veel van. Voor meer informatie kun je terecht op www.sensor.nl/brabant. Telefonisch een informatiepakket aanvragen kan ook via 0900 – 07 67 (5 ct/m) of 040-212 55 66 (lokaal tarief).

PREVENTIE TIP van de maand:

Heeft u al een lamp met sensor bij zowel de voor- als achterdeur? Zo staat een inbreker vol in het licht en het zicht. Zorgt u er dan wel voor dat hij of zij dan wel echt in het zicht staat, anders heeft het geen zin.



Het is nu vroeg donker. Als u niet voor donker thuis komt, zorg er dan voor dat uw huis een bewoonde indruk maakt. Een tijdschakelaar zowel beneden als boven geeft uw huis een bewoonde indruk. Nogal wat inbrekers slaan hun slag tussen 17.00 en 18.00 uur. De combinatie van een donker huis, de post zichtbaar op de mat en geen auto's op de oprit kan op ongewenst bezoek uitnodigend overkomen!



Wij proberen de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk in de gaten te houden en onze bijdrage te leveren om dat te bevorderen.

Als straatcoördinator fungeer ik als aanspreekpunt voor het Vlasven, het Gulbergsven en een stukje Diepmeerven. Dus als er wat aan de hand is, laat het dan weten. Zo krijgen we een beeld van hoe het er in onze wijk voorstaat en kunnen we dat terugkoppelen naar onze buurtbrigadier, de gemeente aanspreken of advies geven hoe een probleem aan te pakken. Misschien zijn er nog mensen die met ons mee willen doen? Kom dan ons team versterken!

Alda

Hallo buurtgenoten,

Als straatcoördinator van sector 3 en 4 van de Buurtpreventie wil ik jullie vertellen waarom ik me bij het team heb aangesloten.

Mijn naam is Alda Denneman, ik woon sinds 1995 met veel plezier in de wijk.

In de stad, dicht bij het centrum en toch buiten. Ideaal! Rustig, veilig, zo beleefde ik dat. Maar soms gebeurden er kleine vervelende dingen. De bank voor ons huis werd gestolen en ook de potten met planten bij de voordeur. Krantjes lagen ergens gedumpt. Af en toe was er lawaai. Wat doe je eraan? De politie bellen? Ach nee, laat maar. En de Gele Kaart voor meldingen? Die was ik kwijt (inmiddels is de Gele Kaart ook digitaal). Maar de ergenis bleef.

Toen stond er in het voorjaar van 2007 een oproep in het Zegje. Het was de bedoeling om de Buurtpreventie nieuw leven in te blazen en met een nieuw team te beginnen. Daarvoor werden straatcoördinatoren gezocht. Dat leek me wel wat. We startten met z'n vieren en zijn nu met z'n zevenen.



Alle straatcoördinatoren buurtpreventie bij één van de zeven bordjes 'Attentie Buurtpreventie' in Gijzenrooi. Zelfs tijdens het poseren voor de foto houden de coördinatoren de omgeving goed in de gaten! Van links naar rechts: Herman Racer-Palthe (sector 5); Frank van der Wielen (sector 7 en 9); Riky Heijnen (sector 1); Johàn Blaazer (sector 6 en 8); Alda Denneman (sector 3 en 4); Laura Karambalis (sector 10) en Bram Leenhouts (sector 2)

Johàn Blaazer

Tandletsel

Vragen en antwoorden over tandletsel

Tandletsel

Door een klap of ongeluk kan een tand bijvoorbeeld afbreken of uit de mond worden geslagen.

Is die schade te herstellen?

Zijn tanden te beschermen tegen ongevallen?

Welke ongelukken met het gebit komen het meest voor?

Een tand kan afbreken, hij kan los gaan staan of uit de mond worden geslagen.

Wat moet je doen als een tand is afgebroken?

Als er een stuk van de tand is afgebroken, ga dan zo snel mogelijk naar de tandarts.

Daarmee wordt voorkomen dat de plaats waar de tand is afgebroken ontstoken raakt.

De kapotte tand zal in de meeste gevallen worden opgevuld met een witte vulling.

Aan een afgebroken melktand wordt doorgaans niets gedaan omdat een kind rond zijn zesde jaar deze toch wisselt voor een blijvende tand. De tandarts beperkt zich meestal tot het eventueel glad slijpen van de rand van de tand, zodat de tong niet steeds wordt beschadigd.

Wat moet je doen als een tand los staat?

Niet aankomen of terugduwen. Ga direct naar de tandarts.

Wat moet je doen bij een tand die eruit is?

Bij een blijvend gebit kan de uitgeslagen tand het beste direct op zijn plek terug gezet worden. Dan is de kans groot dat de tand weer vastgroeit.

1. Zoek daarom de tand snel op.
2. Pak de tand vast bij de kroon, dat is het deel van de tand dat normaal boven het tandvlees zichtbaar is. Kom zo min mogelijk aan de wortel van de tand. Anders is er minder kans dat de tand weer wil hechten in de kaak.
3. Spoel de tand even schoon, bij voorkeur in een bakje melk. Als dat er niet is met water. Hou de tand liever niet onder de kraan, omdat er dan kans is dat de tand door de afvoer verdwijnt. Poets de tand verder ook niet schoon met bijvoorbeeld een borsteltje of een schoonmaakmiddel. Als er geen water in de buurt is, kan de tand ook met de mond schoon worden gezogen.
4. Is de tand schoon, zet hem dan terug op zijn plek in de kaak.
5. Hou vervolgens de tanden op elkaar met ertussen een papieren zakdoekje of een gaasje. Zo blijft de tand het beste op zijn plaats.
6. Ga vervolgens zo snel mogelijk naar de tandarts. Die zal de tand terugplaatsen en vastzetten. Een uitgevallen melktand mag **NOOIT** worden teruggezet. Dit kan namelijk het blijvend gebit beschadigen.



De tand kun je het beste in melk bewaren

Wat moet je doen als het terugzetten van de tand niet gaat?

Zorg er in ieder geval voor dat de tand vochtig blijft. Hij mag in geen geval uitdrogen. Is de tand langer dan een halfuur droog geweest, dan kan hij nauwelijks meer met succes worden teruggezet. Het bewaren van de tand in een zakdoek of doosje tot aan het bezoek aan de tandarts is dan ook absoluut verkeerd. Het beste is de tand in een beker met melk te doen. Als er geen melk in de buurt is, is water, met eventueel wat zout, ook goed. De tand kan ook los in de mond worden bewaard, bij voorkeur in de ruimte tussen de kiezen en de wang. Maar ga altijd direct naar de tandarts.

Is gebitsletsel te voorkomen?

In sommige gevallen. Dat geldt vooral voor sportongelukken.

Tijdens het sporten kan ter bescherming van de tanden en kiezen een gebitsbeschermer worden gedragen. Niet dat een beschermer altijd kan voorkomen dat er iets gebeurt, maar de schade kan beperkt blijven. Er zijn verschillende soorten van dergelijke beschermers te krijgen.

Kant en klaar zijn ze te koop in sportwinkels. Nadeel is dat ze vaak niet precies passen en daarom onvoldoende beschermen. De beste bescherming biedt de gebitsbeschermer die precies op maat is gemaakt door de tandarts.

Heb je nog vragen?

Wie nog vragen heeft, kan deze gerust aan zijn of haar tandarts stellen.

Jeroen Claes

VAN DE BESTUURSTAFEL DECEMBER 2009

Bewonersvereniging Gijzenrooi (BG) kent enthousiasme in haar werk

Ondanks de steeds terugkerende aanpassing aan het vertrek van vrijwilligers en gelukkig ook de komst van vervangende vrijwilligers in bestuur en commissies lukte het toch weer het enthousiasme voor de voortgang van het werk te behouden. Daartoe is het van belang dat men samenwerkt en elkaar blijft kennen om genoemde aanpassing te doen slagen.

a. Het bestuur van de BG bestond ook in 2009 uit drie personen. We krijgen in de algemene ledenjaarvergadering in 2010 te maken met het vertrek van de huidige secretaris Truus van Vessem en zijn druk bezig een nieuwe secretaris te vinden. Gebleken is dat het één maal per jaar overleg van bestuur met elk van de 3 commissies onvoldoende is om het noodzakelijke begrip voor en afstemming met elkaar te waarborgen ten behoeve van een goede coördinatie en het enthousiasme voor elkaars bijdrage in het werk van onze bewonersvereniging. Daarom bracht het bestuur op 30 september jl. in de Jaguar leden van commissies en bestuur bijeen voor een open gespreksronde over "wat vind je van de taak, die je nu hebt, en hoe denk je over de toekomst daarvan?". Iedere aanwezige had een duidelijke visie op zijn/haar taak. Het was openbarend, dat verschillende personen elkaar daar voor het eerst ontmoetten en deze gelegenheid heel positief begroet hebben. Dat is dus winst. Dit was bv. ook het geval bij de wens van de commissie "Activiteiten" voor een betere subsidiëring van haar activiteiten. De penningmeester van het bestuur kon onmiddellijk helpen door een afspraak met betrokkenen te maken voor verbetering van de subsidie, hetgeen hij mogelijk achtte. Dit overleg heeft inmiddels plaats gevonden. Enkele leden van bestuur, de commissie Communicatie en de groep Buurtpreventie hebben op 17 oktober jl. een wijnproeverij voor Gijzenrooi georganiseerd in de Jaguar. Hier namen ruim 70 personen aan deel en deze activiteit was een groot succes. Het bestuur is nu bezig het aansteken van de kerstboom te organiseren. We doen dat deze keer nog niet in combinatie met de buurtvereniging Tivoli, maar het nieuwe bestuur daarvan, waarmee wij kortgeleden kennismaakten, voelt in de toekomst wel weer voor een gezamenlijke organisatie van dit gebeuren. De communicatie met de gemeente Eindhoven verloopt goed:

naast het contact van BB (zie hieronder) heeft het bestuur twee maal per jaar overleg met Crith Leppens over algemene zaken. Dat dit overleg met de gemeente ook concreet helpt kunt u zelf constateren, indien u een bezoekje brengt aan het terrein aan het Bunderkensven, waar de speelvoorziening voor de oudere jeugd onlangs door de gemeente is omgebouwd tot voetbal- en basketbalterrein in één en een speelklare tennistafel: wel zelf batjes en bal meenemen.

b. De Commissies zijn: Belangen Behartiging (BB), Activiteiten (ACT) en Communicatie (COM). Daarnaast is "Buurtpreventie" een groeiende groep, die staat voor het behoud van een veilig en plezierig leefmilieu in onze wijk. Activiteiten heeft dit jaar ook weer de Vennendag kunnen organiseren. Het enthousiasme daarvoor en de mate van deelname waren ook weer te zien bij de zeskamp op de autovrije zondag op 20 september jl.. Daar had het bestuur die deelnemers, die nog geen lid waren van de bewonersvereniging, opgeroepen lid te worden. De contributie van € 2,50 per jaar kan o.i. geen bezwaar zijn. Helaas heeft die actie – ondanks de goede hulp van de commissie Activiteiten – nog geen nieuwe leden opgeleverd. Hoewel onze organisatiegraad in Gijzenrooi met ruim 80% hoog is, streven we naar een zo volledig mogelijk ledenaantal. Tenslotte heeft ACT in overleg met Sint Nicolaas de opzet van zijn komende verjaardagsfeest op een creatieve manier een andere opzet gegeven.

BB: deze commissie heeft weer met vertegenwoordigers van de gemeente Eindhoven een wijkschouw gehouden. Alle wensen van ons komen zo nadrukkelijker aan de orde en nu is het zaak over deze zaken met de gemeente te blijven overleggen, om de voortgang in de gaten te houden.

COM heeft een nieuwe webmaster nodig: zie pag. 13 van het laatste Zegje 66, september 2009. De bewonersvereniging kan via de website (www.gijzenrooi.nl) het snelst communiceren met de leden, alhoewel het Zegje – een zeer gewaardeerd orgaan – in een duidelijke behoefte voorziet.

Buurtpreventie breidt haar activiteiten uit: zie het stukje "anti inbraaktip" van een pas nieuwe straatcoördinator op blz. 13 van het Zegje nr. 66.. Daarnaast speelt hun eigen website (<http://buurtpreventie.wheelan.nl>) – zeker in de door de betreffende webmaster vernieuwde opzet – een belangrijke rol.

*Peter Hans Unk
 Voorzitter Bewonersvereniging Gijzenrooi*

Gijzenrooi proeft!

De ramen van de Jaguar zijn bedekt door een woud van fietsen. Ik kan de mijne nog nèt vastmaken aan een groen hekje richting snackbar. Het ziet er druk uit daarbinnen. Zou ik iemand kennen? Ik heb onlangs mijn eerste schreden gezet als lid van bewonersvereniging Gijzenrooi. De wijnproeverij leek me een mooie gelegenheid om mijn wijkgenoten nader te ontmoeten.



Mijn jas kan ik alleen nog kwijt op een grote hoop in de gang. Goed onthouden waar hij ligt! Een mevrouw van de organisatie streept mijn naam af op een lijst. De zaal zit bijna vol en gelukkig zie ik mijn buurvrouw. Ze wenkt enthousiast en gaat bijna schuil achter een grote, zilverkleurige spuugemmer. Ik ben benieuwd of daar vanavond veel wijn in zal komen.

Johàn Blaazer opent de avond en kondigt zijn voornaamgenoot vinoloog Johan van Dommelen aan. 'Als je Johan roept, kijken ze alle twee', zegt mijn buurvrouw. Van Dommelen geeft ons eerst een kijkje in zijn CV: studie Nederlands, iets met economie, overname van wijnhandel Piters. Achter hem staan, in strak gelid, de zestig volle flessen wijn opgesteld die in tien rondes de tafels zullen aandoen. Eerst de witte, dan de rode. De wijnen lopen op in uitgesprokenheid van de druivensoorten en in prijs. Ze variëren in toon van 'ondeugend' via 'krokant en mondvullend' naar 'tomeloos fruitig'. Let daarbij goed op houtsnippers! Johan van Dommelen houdt de flessen vast als waren het dierbare baby's en hij schenkt ze uit met de zwier van een ervaren wijngenieter.

Bij ieder glas proosten? Drinken of spugen? Hoe hanteer ik mijn glas? Ik zie dat de voorzitter van de bewonersvereniging (ik herken hem van de foto uit

het Zegje) de wijn eerst even in zijn glas laten draaien. Alvorens te proeven steekt hij zijn neus diep in het glas. Zo zal het zeker moeten!

De gesprekken aan onze tafel worden steeds geanimeerder. Ik zie niemand spugen. 'Wat hebben we toch een gezellige avond!' zegt mijn buurvrouw. Het lijkt de mensen aan de tafeltjes achterin totaal niet te deren dat ze moeten staan.

Van Dommelen gaat zó op in zijn introductie van iedere nieuwe wijn dat de laatste vier soorten in ijlt tempo voorbijkomen. Montepulciano d 'Abruzzo, Valpolicella Classico. De namen worden alsmaar mooier, de blosjes op de wangen van de proevers wedijveren met de dieprode kleur van de wijn. 'Die met die mintsmaak is niks voor mij', zegt mijn buurvrouw. Ter compensatie neemt ze snel een stukje kaas en een olijfe. Ik heb inmiddels kennisgemaakt met al mijn tafelenoten. De wijn raakt uitgeschonken, de airco is een beetje aangezet. Oppassen voor de Mexicaanse griep!



Johàn bedankt Johan namens allen met kazen in een mandje op een bedje van houtsnippers. Er gaan veel bestellijsten rond. Alle spuugemmers zijn leeg gebleven! Ik voel me warm onthaald naar lijf én geest. Mijn jas ligt nog op de stapel. Ik maak mijn fiets los. De ramen van de Jaguar zijn bedekt door een dikke laag wasem. 'Zo'n avond moeten we vaker houden', zegt mijn buurvrouw. We fietsen met zessen terug.

Myriam

Het Welvaarts- mupke

een kerstoverweging

Pas moest ik terugdenken aan de Kerstperiode van vorig jaar, beste wijkgenoten. Aan de avond toen ik onze kerstinkopen ging doen. De meeste boodschappen kon ik vinden in onze favoriete kleine winkels, maar voor enkele ingrediënten was ik aangewezen op een grotere. Geen nood. Onze stad is gezegend met een mega-hyper-super, waar men tot tien uur 's avonds ongebreideld zijn consumentendriften kan botvieren.

Als ik al dacht lekker op tijd te zijn met de kerstinkopen, dan moest ik dat besef toch delen met ten minste duizend stadgenoten. Het was zoeken naar een parkeerplaats, en wachten op een winkelwagentje. Eenmaal binnen kon ik aan mijn schuifelgang tussen de kooplustigen en de uitgestalde luxe door beginnen.

De rondgang die mijn boodschappenlijst dicteerde voerde ondermeer langs de koelkast met zalm. Voor die koelkast stond een vrouw van mijn leeftijd met, naar ik aanneem, haar dochter van een jaar of twintig. Stelt u zich bij die koelkast iets groots voor. Manshoog, en zeker een meter of vier breed. En geen zalmvariant, of het lag er. Noorse, Atlantische en Pacifische zalm. Gefileerde, getrancheerde en gesnipperde zalm, gerookte en gemarineerde zalm. Verse zalm, al dan niet op huid, zalmousse en zalmpaté.

Maar kennelijk lag er toch net niet precies wat de vrouw in gedachten had. En op het moment dat ik probeerde mijn winkelwagen achter die twee door te steken sprak zij tot haar dochter de historische woorden: "Het is toch maar armoedig ook!".

Ik ben nog steeds trots hoe ik mij op dat moment wist in te houden. Aan mij ontsnapte slechts een gnortend neus-keelgeluid, ten bewijze van een onderdrukte schaterlach. Ik ben doorgelopen, en heb mij een ogenblik discreet teruggetrokken, tussen de



wegwerpluiers en de babyvoeding. Aldaar heb ik toegegeven aan een gevoel van amechtige verbazing. 'Armoedig', hoe verzint ze het? Om mij heen voltrok zich het koopfestijn van het jaar, als voorbereiding op het dito vreetfestijn. De uitgestalde lekkernijen waren niet te tellen en de winkelwagens kreunden onder het gewicht van de rondgezeulde weelde. Ik kon veel kwalificaties

bedenken voor deze welvaartsexplosie, maar 'armoedig' zat er echt niet bij.

"Ach mupke", hoorde ik mezelf denken. Want dat woord kwam in me op, ondanks haar vorderende leeftijd. "Ach mupke! Je hebt het zo onbeschrijfelijk, ongelofelijk goed, en je beseft het niet. Sterker nog: het maakt je alleen maar ontevreden". "Ach mupke", dacht ik opnieuw. "We zouden jou tot reizend ambassadeur van Nederland moeten uitroepen. Laten we je op pad sturen om onze 'armoede' uit te gaan leggen in landen waar ze een echt probleem hebben".

Toch ben ik de vrouw ook dankbaar. Normaal ben ik maar beperkt op mijn gemak in opgepropte mensenmenigtes. Maar nu, tijdens die overpeinzing, daalde een diepe innerlijke rust in mij neer. Zwevend op een roze wolkje heb ik de resterende boodschappen gedaan. Ik voelde me zo oprecht en intens gezegend!

Ik raad u aan om dit stukje uit te knippen, wijkgenoten. Bevestig het aan uw winkelwagentje, als u straks de kerstinkopen gaat doen. Beschouw het gerust als een uitnodiging. Een vriendelijke uitnodiging tot enige matiging van uw kant. Maar zie het bovenal als therapeutisch, rustgevend, ontstressend en heilzaam.

Ik wens u en de uwen fijne feestdagen!

Gijsz

Ondernemers in Gijzenrooi

Een vaste rubriek van interviews met in Gijzenrooi gevestigde ondernemers

Het is een sombere herfstdag. Niet omdat het weer slecht is, maar ons spaargeld staat bij de DSB en we kunnen er niet meer bij. In de Gijzenrooise huizen waar de gordijnen open zijn, zien we op menig plasmascherm het hoofd van Dirk. We zijn blij dat wij van de redactie een échte ondernemer gaan interviewen. Aan het Diepmeerven krijgen we de stevigste hand ooit. Eigenlijk logisch want Pieter Huijbregts is schipper op een zeilboot en de zeilen hijsen lijkt ons een zware klus...

Wij van de redactie vinden het toepasselijk om maar meteen van wal te steken....

Je bedrijf heet 'sailexperience.nl' wat moeten we ons daarbij voorstellen?

'Sinds 2008 heb ik een prachtige zeezeilboot, de 'Doussard', daarmee organiseer ik tochtjes voor 8 tot 10 passagiers. Dat kan een dagtochtje zijn, maar soms maken we de oversteek naar Engeland. Doordat ik samenwerk met andere schippers kunnen groepen van maximaal 50 personen bij ons terecht.'

De 'Doussard', dat klinkt Frans, het heeft vast een speciale betekenis!

'Dat klopt, 't is de naam van een Frans plaatsje aan het meer van Annecy. Ik heb er mijn vrouw ontmoet, vandaar!'

Je vaart met de Doussard sinds 2008. Waarom ben je juist dit gaan doen?

'Ik was aannemer en wilde mijn passie volgen. Toen heb ik letterlijk het roer omgegooid, deze prachtige boot gekocht en naar mijn smaak laten inrichten.'

We zijn wel benieuwd, hoe zo'n tochtje op zee eruit ziet?

'De boot ligt in Veere. Een prachtig uitgangspunt voor reisjes over de Oosterschelde, langs de kust of naar België. We beginnen aan boord met een kopje koffie en een bolus. Daarna gaan we varen. Het is meestal een echte doe-dag voor de passagiers. Meewerken is echter niet verplicht, als 't moet vaar ik de boot alleen. Op het water is het echt genieten geblazen. Varen geeft een gevoel van rust en vrijheid. Je bent één met de elementen.'

Over elementen gesproken, stel dat Erwin Kroll een windkracht 10 voorspelt, wat dan?

'De boot kan absoluut veilig varen tot en met windkracht 7. Als de wind zo hard is, beslis ik of 't verantwoord is. Wat veel mensen niet weten, de boot kan niet om. Dat maakt het varen heel veilig. Door de zeilpakken die ik aan boord heb, is 't ook niet erg als het regent of koud is.'



Is er nooit iemand zeeziek?

'Nee, gelukkig niet. Mensen zijn er vaak wel bang voor, maar zeggen dan na de trip: Ik heb me de hele dag prima gevoeld. Ik let goed op, als ik zie dat iemand 'kattig' wordt (een beetje onstabiel red.), laat ik die passagier aan het roer staan. Dan komt je evenwichtsorgaan tot rust. Ook is het mogelijk om langzamer te gaan varen. Mocht dat allemaal niet helpen, dan heb ik medicijnen aan boord.'

Wat valt je op als je passagiers zo'n hele dag op de boot zijn?

'Dat mijn gasten het zo naar hun zin hebben. Je ziet ze al heel snel tot rust komen en genieten. >>

>>

Het is ook heel iets anders dan de gebruikelijke uitjes. Nu ik erover nadenk, valt ook het milieubewustzijn me op. Soms wordt me zelfs gevraagd of een klokhuis wel overboord mag.'

Heb je zelf een droom op zeilgebied?

Daar hoeft Pieter niet lang over na te denken, hij vertelt met een brede glimlach:

'Ik zou heel graag een keer samen met mijn vrouw de wereld rondzeilen. Het lijkt me dé ultieme ervaring.'

Over zeezeilen gesproken Pieter: Stel je hebt een getalenteerde dochter van 13, Annebelle, met haar eigen boot de 'Wuppie'. Ze wil solo de wereld rond. Wat zeg je?

'Ik zou dat enorm toejuichen. Het is toch geweldig dat een meisje van die leeftijd en met die capaciteiten dat kan en durft. We zijn altijd een zeevarende natie geweest, zo iets past gewoon in de Nederlandse

traditie. Maar ik denk dat mijn vrouw daar een heel andere mening over heeft...'

Tot slot Pieter, we zijn natuurliefhebbers. Zie je onderweg weleens een bijzonder zeedier?

'Jazeker, in de Oosterschelde vaar ik speciaal langs zandplaten, daar zie je soms zeehonden. Af en toe zwemmen er bruinvisjes met de boot mee. Prachtig.'

Wij van de redactie zijn om. Pieter heeft met zoveel enthousiasme verteld dat we ter plekke een reisje zouden willen boeken. Maar helaas, onze spaarcenten hebben we ten onrechte aan Dirk toevertrouwd. Nu moeten we met onze sailexperience wachten tot het lente is, want op 1 november gaat de Doussard uit het water. Pieter bedankt ons met een ferme windkracht 7 handdruk. Wij van de redactie kijken nu al reikhalzend uit naar onze maiden trip onder leiding van deze Gijzenrooise ondernemer.

Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance zoekt leden

Al bijna 140 jaar maakt het Koninklijk Mannenkoor 'La Bonne Espérance' deel uit van het Eindhovense verenigingsleven. Met meer dan tachtig zangers geeft het koor geregeld concerten en staat het niet alleen in de stad, maar ook in de regio en zelfs ver daarbuiten als een zeer goed koor bekend. De liederen die wij op onze concerten ten gehore brengen studeren we tijdens onze wekelijkse repetities in. Het repertoire is breed, van modern tot klassiek. Om de continuïteit en kwaliteit van het vitale koor te waarborgen is

voortdurend ledenaanwas gewenst. La Bonne Espérance wil dan ook mannen vinden tussen de dertig en de zestig jaar die graag zingen. Muziek kunnen lezen is hiervoor beslist niet noodzakelijk. Voelt u zich geraakt, kom dan eens vrijblijvend luisteren naar een repetitie. Meezingen mag, maar hoeft niet.

Informatie vindt u via:

<http://www.labonneesperance.nl/>

Het koor repeteert elke dinsdagavond van 19:45 uur tot 22:30 uur in: Party Centrum 'Muis Sacrum', Leenderweg 67, 5614 HL Eindhoven. Tel.: 040 2111275.



8 november: Lampionnenoptocht.

