

P11 Overzomeren met Gijsz

Overpeinzingen met het goede zomerweer in gedachte

P12 Midzomeravond

Het belooft een grandioos feest te worden daar aan het Buurtven

P17 Nieuwe kerstboom verlichting

Hordeloop langs allerlei instanties: wordt vervolgd!



HET GIJZENROOISE ZEGJE

Informatieblad van Bewonersvereniging Gijzenrooi

In dit nummer o.a.:

- P04 Een grijpertje voor Sinterklaas
- P05 Hoe gaat het met Betty?
- P06 Internationals in Gijzenrooi
- P07 Nieuwe verlichting voor onze boom?
- P08 5 jaar Cultuur bij je Buur
- P10 Paaseieren zoeken
- P11 Gijsz overzomert
- P12 Midzomeravond 2017
- P15 Welkom nieuwe bewoners
- P16 Burenhulp Gijzenrooi
- P17 Is ALV Gijzenrooi leuk?

Denk aan de contributie!

Het lidmaatschap kost maar € 3,50 per kalenderjaar per huishouden.

De contributie voor een of meerdere jaren, kunt u overmaken naar NL11 INGB 0000 073833 t.n.v. Bewonersvereniging Gijzenrooi o.v.v. lidmaatschap 2017 én uw adres.

Bekijk ook de website!

Op de website is van alles te vinden: een forum, artikelen die het niet tot in het Zegje hebben gehaald, actuele mededelingen, foto's van activiteiten etc.

Het adres is zoals vanouds: www.gijzenrooi.nl.

Evenementenkalender 2017/18

Wat?	Wanneer?	Waar?
Wandelen in Gijzenrooi	zondag 10:00-12:00	START BUSHALTE BUNDERKENSVEN, iedere eerste zondag van de maand
Ommetje Gijzenrooi	Woensdag 19:00-20:00	Kleine wandeling op woensdagavond alleen in de even weken
Midzomernachtavond	8-7	Eijerven
Burendag	24-9	Eijerven
Lampionnenoptocht	12-11	Verzamelen Eijerven
Kerstboom & De Boomklevers	8-12	Vijver Diepmeerven
Lustrum Cultuur bij je Buur	23-2-2018	Door de gehele wijk...

Een grijpertje voor Sinterklaas

Verrast kijk ik in mijn mailbox naar de foto van een jongere die bezig is met afval opruimen in Gijzenrooi. Komt het meeste afval zoals drankblikjes, half opgegeten frikadellen in plastic bakjes enzovoorts niet van uit de stad terugkomende leeftijdgenoten? Is het mogelijk dat er ook jongeren bestaan die interesse hebben in een schone wijk? Het actieve meisje blijkt een paar huizen verder te wonen en wil daar best een gesprekje over aangaan.

Een foto hebben we van je, hoe zou je jezelf willen omschrijven?

Ik heet Janneke en ben 12 jaar. Ik zit in groep 8 van Vrije basisschool de Regenboog. Na de zomervakantie ga ik naar de Kunstklas van het Joris, specialisatie dans. Dansen is mijn grote passie, dat doe ik 4 uur per week. Het gaat om klassiek ballet, moderne dans en improvisatie. Volgend jaar komt er ook nog jazz en urban bij.

Aan beweging ontbreekt het je dus niet! Hoe kom je erbij om afval op te gaan ruimen?

Een tijd geleden zag ik in onze wijk mensen in de weer met zo'n afvalgrijpertje en dat leek me erg leuk om te doen. Ik wist niet goed wat ik op mijn verlanglijstje voor Sinterklaas moest zetten en heb toen zo'n instrumentje gevraagd. Het was een grote, langwerpige surprise. Behalve dat het leuk is om met het grijpertje te werken (je kunt er de kleinste papertjes mee oppakken), heb je ook nog een doel als je een wandeling maakt. Meestal gaat mijn moeder mee, mijn vader of mijn zusje. Dat ruimt gezelliger op! Om het afval in te doen gebruik ik een emmer, dat werkt handiger dan een vuilniszak, want die waait vaak dicht.

Maak je spontane rondjes, of bestrijk je een bepaald gebied?

Meestal ruim ik op rond de vijvers en op de fietspaden, daar ligt nogal veel troep. Ik wil ook best een eigen straat om één keer per week te doen. Dan kies ik als vaste route voor Klein Huisven en de fietspaden die daarop uitkomen. Voor de rest blijf ik ook spontane rondjes lopen. We vinden van alles en nog wat: blikjes, peuken, heel veel papier, ontzettend veel vuurwerk-resten, snoeppapertjes en oud plastic. Soms ook dingen die nog helemaal goed zijn, zoals een mooie handschoen en een wielje van een skeeler.



Janneke, ben je thuis en op school ook zo netjes met opruimen?

Haha, dat is een leuke vraag. Nee hoor, in mijn kamer is het erg rommelig en in mijn laatje op school moet je ook niet kijken.

Het is bijzonder dat jij als jongere hiermee bezig bent. Hoe zou jij je leeftijdgenoten zo ver kunnen krijgen?

Ik zou tegen hen willen zeggen dat het erg leuk is om te doen en dat ze op die manier meehelpen aan een beter milieu en een schoon Gijzenrooi. Moeder Marieke voegt eraan toe dat ze al een heel Jongeren-Afval-Team voor zich ziet. Wellicht inspireert het de gemeente om zo iets op te zetten!

In ieder geval meld ik Janneke als jongste Adopteer-een-straat-lid aan bij Greetje Heijmans. Mochten er jongeren zijn die niet weten wat ze op hun verlanglijstje moeten zetten en die mee willen werken aan een opgeruimd Gijzenrooi, dan zijn ze meer dan welkom! Overigens: het grijpertje hoort sowieso al bij de door Greetje verstrekte opruim spullen. Wie weet is Janneke's enthousiaste

voorbeeld het begin van het eerste Jongeren-Afval-Team in Eindhoven.

Myriam Schrover

Als je mee wilt helpen aan een schoon Gijzenrooi, kun je je aanmelden voor de actie Adopteer-een-straat bij Greetje Heijmans



Hoe gaat het met Betty?

In het vorige Zegje stond het verhaal van Betty en hoe ze vlak bij huis was beroofd. Hoe zou het met haar gaan? Ik besluit even bij haar op bezoek te gaan.

Als ik om kwart over drie bij haar aanbel, zit ze nog aan haar middagboterhammetje. Dat is er vandaag bijna bij ingeschoten want ze heeft het heel druk met verdrietige dingen. Bijna struikelend over haar woorden, vertelt ze dat haar jongste zoon in februari op 61-jarige leeftijd is overleden. Hij was al enige tijd ernstig ziek, maar het is toch nog onverwacht snel gegaan.

Deze zoon was erg muzikaal: hij speelde contrabas in een rock-'n-rollbandje. 'And the music keeps on playing' staat er op het herdenkingskaartje. Voor zijn foto op het dressoir brandt een lichtje. Betty vertelt hoe hij in zijn laatste uren nog bezorgd was om haar. 'Moeder, let goed op uw tas'. Nu let ze dus dubbel goed op. Tijdens de crematieplechtigheid hebben veel rock-'n-rollvrienden een laatste groet gebracht. En Betty, een klein en tenger vrouwtje, heeft 'zonder te huilen' een toespraak gehouden, net als zeventien jaar geleden toen haar man was overleden. In de toespraak heeft ze verteld, dat ze ervan overtuigd is dat 'we elkaar terugzien in een nieuwe wereld, het nieuwe paradijs'. Haar geloof geeft haar kracht maar ze mist haar zoon erg. Toen ze van de leden van haar creatieve club een condoleancekaart kreeg, moest ze toch nog huilen. In de dagen en weken na het overlijden komt er ontzettend veel op haar af. Er moet van alles

overlegd worden met de partner van haar zoon, er moeten beslissingen genomen worden over het opbaren, de crematie, de koffietafel etc. Haar twee andere zoons helpen zoveel ze kunnen, maar Betty regelt bijna alles omdat zij officieel de meest nabije familie is. Ze fluistert me toe dat haar zoon zich niet zo goed verzekerd had en dat hij zich daar zijn laatste uren zorgen over maakte, maar toen al heeft ze gezegd: 'jongen toch, denk daar maar niet aan, mama heeft een beetje gespaard'. Van haar kleine pensioentje. In de woonkamer liggen op tafel de kleine briefjes met daarop een overzicht van de kosten voor de crematie, het leegruimen van het huurhuis, de taxikosten, de ziekenwagen enzovoort. En dat valt tegenwoordig echt niet allemaal onder de verzekering. Het woningverhuurbedrijf rekent nog een maand huur, het huis en de tuin moeten schoon opgeleverd worden. Dus er is veel weggegeven, veel naar Het Goed gebracht. Er komt heel veel bij kijken, verzucht Betty. En je kunt niet meer een eenvoudig briefje sturen of bellen. 'Je moet alles per e-mail doen' zegt ze terwijl ze heel vies kijkt. Hardop overdenkt ze hoe de tijden zijn veranderd. Hoe ze zichzelf altijd staande heeft gehouden. Hoe belangrijk het is om in de omgang met andere mensen steeds de overeenkomsten te blijven zoeken, om begrip te tonen en 'je tong in bedwang te houden'. Zo drukt Betty dat uit. En, besluit ze, 'ik ben er toch maar mooi 87 mee geworden'. Een wijze les van een kranige oude dame!



Greetje Heijmans

Internationals in Gijzenrooi

In Eindhoven en dus ook in Gijzenrooi wonen, werken en studeren mensen afkomstig uit veel verschillende landen. We spreken met een aantal van hen over wat hen hier heeft gebracht en hoe zij het leven in Gijzenrooi ervaren.

Milena weet niet dat haar man Vincent de afspraak heeft gemaakt voor dit gesprek, maar met baby Andrea op haar arm doet ze de deur gastvrij voor me open. Het is haar vrije dag vandaag, ze heeft tijd voor mij. Haar hondje Ciupy verliest haar tijdens het gesprek geen moment uit het oog.



Sinds anderhalf jaar wonen ze in Gijzenrooi, in een huis waar ze zich meteen thuis voelden. En dat was niet vanzelfsprekend, want ze woonden al een paar jaar in een huurhuis in Tilburg en ze zochten een huis dicht bij het werk van Milena in Rotterdam.

Milena is Italiaanse, ze is als baby uit Bolivia geadopteerd. Na haar middelbare school wil ze talen studeren of journalist worden, maar het studeren bevalt haar niet en als 21-jarige begint ze als verkoopassistente in een bekende schoenenzaak in haar woonplaats Monza. Dat bevalt goed: in eigen onderhoud voorzien; een eigen appartementje. Na een paar jaar gaat ze voor Gucci werken, daarna voor het luxe linteriemark La Perla en voor het mode-merk Sandro Paris. In Italië heeft ze dan inmiddels de Fransman Vincent leren kennen. Vincent heeft gestudeerd in Frankrijk en in Duitsland en werkte

als financieel directeur voor Philips in Duitsland, Polen en Italië. Als hij promotie maakt besluiten ze samen naar het buitenland te gaan, maar vanwege de familie willen ze wel graag in Europa blijven. Het wordt Philips Healthcare in Eindhoven. Milena kan in Rotterdam een filiaal van Sandro Paris gaan leiden. Omdat Vincent in de trein zou kunnen werken en de reistijd voor hem dus niet zo bezwaarlijk is, zoeken ze in eerste instantie een koophuis in de buurt van Rotterdam; Delft of Dordrecht komen ook in aanmerking. Maar ze vinden geen geschikt huis. Dan blijkt dat Sandro Paris een filiaal wil openen in de outlet van Roermond en dat Milena daar kan gaan werken. Op dat moment komt Eindhoven in beeld als woonplaats. Aanvankelijk zijn ze van plan om in het centrum te gaan wonen "want daar gebeurt het", maar als ze zien hoe mooi het is in Gijzenrooi, hoe de stad en de natuur dichtbij zijn, besluiten ze dat deze wijk een goede omgeving is voor een jong gezin. Meteen bij de eerste bezichtiging zijn ze erg enthousiast over hun huidige huis in Gijzenrooi en de koop is snel gesloten.

Inmiddels is Milena zwanger en merkt ze het grote verschil met Italië. Hier heeft ze maar af en toe contact met de verloskundige, in Italië wordt een zwangerschap veel intensiever begeleid. Zoals Milena het formuleert: "hier worden alleen de essentiële dingen gecontroleerd". Ze voelt zich alleen. Gelukkig leert ze een buurvrouw kennen die ook zwanger is en ze worden vriendinnen. Baby Thomas wordt twee weken na Andrea geboren. En via de zeer behulpzame overburen Jan en José vindt ze een docente voor het verbeteren van haar Nederlands. Want ondanks drie jaar wonen in Nederland voeren wij het gesprek in het Engels.

Milena heeft niet zozeer hoeven wennen aan een nieuw huis of een nieuwe baan. Ze weet dat er vorig jaar september een buurtbarbecue was en een vrijmarkt. Dat zijn activiteiten die voor haar als expat belangrijk zijn. Dan kun je in een ongedwongen sfeer buurtgenoten leren kennen. "Samen eten of samen eten klaarmaken creëert een echte community". Nu is het vooral wennen aan het ouderschap. Met twee drukke banen, allebei fulltime, moet er veel georganiseerd worden. Andrea gaat een paar dagen naar de kinderopvang en heeft een vaste oppasouder. Er is een uitlaatservice voor Ciupy. In hun vrije tijd willen Vincent en Milena natuurlijk zoveel mogelijk genieten van hun zoontje Andrea. Over twee dagen vliegt het jonge gezinnetje naar Italië want daar wordt Andrea gedoopt. En Ciupy vliegt mee!

Greetje Heijmans

Nieuwe verlichting voor onze boom??

In januari bespreekt het bestuur altijd het nieuwe jaarprogramma en kijken we met enkele buurtbewoners terug op de activiteiten van het afgelopen jaar. Daarbij komt ook de verlichting van de grote eik bij de vijver ter sprake. Het is geweldig dat buurtbewoners in de afgelopen jaren er samen voor gezorgd hebben dat we die sfeerverlichting hebben. Het kost ontzettend veel tijd en moeite om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En we willen als buurtbewoners ook niet ondankbaar zijn. Maar de ontwikkelingen in sfeerverlichting zijn de afgelopen jaren snel gegaan. Voorzichtig opper ik, of ik eens in kaart zal brengen wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe verlichting. Het bestuur stemt daarmee in en verwijst me naar onze gemeentelijke gebiedscoördinator Marita Kuster. Met haar maak ik een afspraak. Omdat Marita weet welke vraag ik heb, zorgt ze ervoor dat er een lichtontwerper van de gemeente bij het gesprek aanwezig kan zijn en daarom duurt het maken van een afspraak drie weken.

Bij het gesprek blijkt al vrij snel dat ik hier niet veel verder kom: alle sfeerverlichting in de stad is particulier initiatief, loopt via ondernemersverenigingen of via Stichting 365. De aanwezige lichtontwerper is niet van de boomverlichting. Mij wordt aangeraden om op Google te zoeken naar bedrijven. En ik kan contact opnemen met de bewonersvereniging van Tivoli: die heeft net dit jaar ook een verlichte boom. Ik mail de voorzitter en krijg van haar binnen een dag een reactie en een foto. Ik zie het meteen: mooie verlichting, maar niet de sfeervolle die wij in gedachten hebben.

Ik besluit Eindhoven 365 te bellen en vraag naar de projectmanager verlichting. Die is helaas niet aanwezig, ik zal terug gebeld worden. Dat gebeurt inderdaad heel snel, maar ik kom niet verder: zij doen niets met boomverlichting, alleen specifieke projecten. Ik word terugverwezen naar de gemeente, de afdeling Realisatie en Beheer, met een naam van de juiste ambtenaar. Die krijg ik niet te pakken, ik sta lang in de wacht, ik zal teruggebeld worden als ik mijn burgerservicenummer achterlaat. Voor een eenvoudige vraag over verlichting! Maar ik krijg inderdaad na een paar dagen een telefoontje van een medewerker Openbare Ruimte. Hij weet van alles over boombeheer en lichtbeheer, maar niets over verlichting voor bomen. Ik moet volgens hem bij Eindhoven 24/7 zijn. Helaas, daar kan men mij niet helpen. Wat nu?

Ik heb inmiddels op internet wel verschillende aanbieders van verlichting voor bomen gevonden, maar ik besluit toch nog een andere weg te kiezen. Bij het Parktheater staat een mooi verlichte boom, zo één zoals wij zouden willen hebben. Kan de technische dienst van het Parktheater mij niet helpen aan een adres of een naam van een leverancier? Binnen een dag heb ik antwoord! Dat is nog eens een service. MK Illuminations uit Heino blijkt hun boom van verlichting te hebben voorzien. Ik bekijk de website en besluit te bellen. Meteen word ik doorverbonden met de salesmanager en wat blijkt: zij verzorgen alle sfeerverlichting en boomverlichting in Eindhoven: op de markt, bij het station, bij de Bijenkorf voor de deur. En ze hebben daarvoor een speciaal servicecontract met de gemeente..... Ik stuur de salesmanager voor de regio, Jo van Gemert, een paar foto's van onze boom en krijg meteen een reactie. De volgende dag al mailt hij me dat hij de boom even in het echt komt bekijken en inderdaad op woensdag 19 april spreek ik hem daar.

Wordt vervolgd



Volgend jaar 5de Cultuur bij je Buur op vrijdagavond 23 februari 2018

Evaluatie CbjB 2017

Op woensdag 19 april hadden we een evaluatie met de gastheren en gastvrouwen van ons Gijzenrooise culturfestival. Deze evaluatieavond is nu ook al bijna een traditie.

In de huiskamer van mede organisator Greetje Heijmans en haar man Nico Schelvis werden we gastvrij onthaald op koffie, thee en koeken en later een heerlijk glaasje wijn.

Het trio Mari de Bijl, een van de groepen van 2017, trad ook voor ons op met hun poëtisch liedjesprogramma in onvervalst Brabants. Zij traden op 17 februari drie keer met veel succes op in de huiskamer van Irene en Ton Broeren. Mari met zijn trio vonden zelf het Gijzenroois publiek zo enorm enthousiast en geïnteresseerd, ze maken wel eens anders mee. Ze kwamen dus graag naar deze evaluatieavond.

Wij als organisatoren en ook de gastvrouwen en heren die alleen hun eigen voorstellingen konden meemaken, vonden het fantastisch om deze voorstelling nu te zien.

Eigenlijk was iedereen tevreden over hoe de avond van Cultuur bij je Buur is verlopen. Na vier jaar is iedereen gewend aan de formule, en die werkt prima. Dus m.b.t. timing en opzet waren er geen suggesties voor verandering. Ook willen we het festival niet veel groter maken, het huidige aantal van 9 huiskamers is goed te behappen. Wel wordt het festival beter bezocht, dus mensen moeten zich op tijd inschrijven voor de voorstellingen van hun keuze. Dat betekent dat het voor alle geïnteresseerde buurtgenoten echt belangrijk wordt om in december de inschrijfformulieren tijdig te retourneren. Wie het eerst reageert, is verzekerd van zijn of haar keuzes en van plekken. Want vol=vol!

Wel kwam de suggestie om volgende keer ook al op het inschrijfformulier te vermelden welke kunstenaar op welk adres te vinden zal zijn.

Cultuur bij je Buur in vogelvlucht

Het eerste jaar waren er dik 70 mensen van de partij in 4 kamers. In 2015 bezochten 130 mensen de concerten en optredens in 6 huiskamers. In 2016 een kleine 200 bezoekers in 8 huiskamers en één tuin. In



2017 kwamen er meer dan 220 bezoekers af op de voorstellingen in 9 huiskamers.

Er zijn nu 20 bezoekers die alle vier de CbjBs hebben meegemaakt. 80 personen waren drie keer van de partij en in 2017 hadden we ook 50 bezoekers die voor het eerst deelnamen. Dit is goed nieuws, de populariteit neemt toe.

Festival van Bewonersvereniging Gijzenrooi

De vijfde editie van het festival Cultuur bij je Buur vindt plaats op vrijdagavond 23 februari 2018 om 19.30 uur, dus noteer het vast in uw agenda. Dit is de week vóór Carnaval. We hebben ook voor de komende editie natuurlijk weer behoefte aan voldoende huiskamers en verrassende artiesten. Aan de huidige ijzersterke formule willen we niet al te veel veranderen. Als u mogelijke artiesten weet bij u in de straat of in de buurt, kunt u hen of ons natuurlijk gewoon tippen.

We doen op u allemaal wederom een dringend beroep:

Artiesten

- Bent u of kent u een artiest uit de wijk? We hopen weer op verrassende nieuwe dingen in ons aanbod. Dat optreden hoeft niet perse uit de muzikale hoek te zijn. Net als de eenakter van Jan de Becker, de gedichten in eerdere edities van Kees van Vessem en de verhalen van Joost Vriens zijn we weer op zoek naar nieuwe inbreng. Zou het niet gaaf zijn om een "stand-up comedian act" van een half uur te hebben? We hopen ook op wat inbreng van jongeren uit onze wijk, zoals een singer-songwriter. Het culturele palet van de avond vergroten, dat zou mooi zijn! Ook zoeken we weer naar een goede mix van klassiek, jazz en modern, serieus en komisch. Hoe meer keuze, hoe leuker het voor alle bezoekers wordt! De vergoeding voor artiesten bestaat uit een evenredig deel uit de foaienpot. Dit jaar konden we de artiesten weer een mooie vergoeding uitdelen.

Huiskamers

- We zoeken ook weer minstens 9 grote huiskamers, waar met een beetje schuiven zo'n 20 tot 30 personen per voorstelling een plaats kunnen vinden. De formule is eenvoudig: u stelt uw huiskamer ter beschikking en voor de kosten van drankjes en versnaperingen wordt u financieel gecompenseerd door de bewonersvereniging. De organisatoren begeleiden u volledig in het hoe, wat en wanneer. Zo kunt u bijvoorbeeld

klapstoelen bestellen en maakt u vooraf kennis met de artiest(en) en kunstenaar(s). Net als dit jaar proberen we de huiskamers op een korte afstand van elkaar te zoeken. Dan is de tussentijd om te wisselen korter zodat het publiek meer tijd heeft om elkaar tussen de presentaties te ontmoeten.

Kunstenaars

- We zijn steeds verbaasd over hoeveel beeldend kunstenaars er actief zijn in Gijzenrooi. Zij worden weer van harte uitgenodigd om hun beeldhouwwerken, schilderijen, keramiek, sieraden, naaldkunst of fotografie tentoon te stellen in één van de gasthuiskamers.



Voor alle culturele uitingen geldt dat ze minimaal het gehalte of de status van "goede amateur" moeten hebben. Er worden geen audities gehouden, iedereen legt die lat voor zichzelf. Erik van Dijck doet de coördinatie van het programma en komt graag een keer kijken en luisteren.

Als trotse organisatoren willen wij hier nogmaals Bewonersvereniging Gijzenrooi bedanken voor haar medewerking bij het organiseren van dit jaarlijks evenement. Wij bedanken ook alle artiesten, kunstenaars, gezinnen en publiek voor de geweldige samenwerking en deelname. We kijken met plezier uit naar 2018!

Reacties graag naar:

Greetje Heijmans, Jan Denneman en Erik van Dijck

Paaseieren zoeken

Zaterdag 15 april was de paashaas weer aanwezig op het Buurtven. Helaas was het weer niet zo best, het regende en het was redelijk koud. Het duurde ook even voordat de stroom kinderen en hun ouders de weg hadden gevonden naar de paashaas die op het veld aanwezig was, maar gelukkig werd het nog best druk.

Dit jaar hadden we ervoor gekozen om de jongste kinderen een geel kaartje en de oudere kinderen een groen kaartje te geven, omdat de eieren ook verstopt lagen in een stuk bos voor de jongste kinderen en een stuk bos voor de oudste kinderen. De cadeautjes werden ook op leeftijd uitgedeeld.

Terwijl de kinderen de eieren gingen zoeken, konden de ouders een beetje warm worden door een kopje koffie/thee te komen drinken met een lekker koekje erbij. Toen de kinderen klaar waren met eieren zoeken, was er ook voor hun lekkere limonade, koekjes en snoep.

Zoals ieder jaar was er weer de loterij met drie hele leuke prijsjes. Daarna kregen alle kinderen die hadden meegedaan een cadeautje uitgereikt. Aan deze paasactiviteit deden 58 enthousiaste kinderen mee. De activiteit vonden we erg geslaagd. Wij hopen volgend jaar weer op jullie aanwezigheid!

En de vrijwilligers die dit evenement mogelijk hebben gemaakt, Dank jullie wel !!!

Heel veel groetjes,
Het paasactiviteiten team



Overzomeren

Als ik dit stukje schrijf is het half mei. En dus zitten we midden in de lente. Ik geef het ootmoedig toe: het is een echte Nederlandse lente, dus hij biedt van alles wat. Maar evenzogoed.

Er zijn dagen bij dat de zonnepanelen op mijn dak liggen te knorren van genoeg. Alles in en om mijn huis is volop groen. 's Morgens ruim voor 6 uur zitten de vogels al het hoogste lied te fluiten. En rond het broedkastje in mijn achtertuin is het een aan- en afvliegen van de twee hardwerkende mezenouders die hun jongen aan het grootbrengen zijn. Een tijdje geleden heb ik allerlei jonge aanplant gedaan en het een groeit nog harder dan het ander. Kort samengevat: de natuur heeft er zin in. Als vanouds, in de meimaand.

U mag best weten, beste wijkgenoten: ik ben daar ontvankelijk voor. Zoals ik in de korte dagen van de wintermaanden soms stevig kan verleppen, zo bloei ik in deze tijd van het jaar met de natuur mee op. Vakantieplannen beginnen zich voorzichtig aan te dienen. Ik kijk vast eens of alle spullen van de tent nog compleet zijn en ik overweeg diverse bestemmingen.

En toch lijkt dat vermogen om van de lente en van de natuur te genieten niet gelijkelijk over de mensheid verdeeld te zijn. Uit mijn krant spat mij dagelijks allerlei ongerief tegemoet dat mij doet beseffen dat dit mooie jaargetijde helaas aan velen niet besteed lijkt.

"Fake news", Koreaanse dreigingen, hack-campagnes, politieke kinnesinne, onverdraagzaamheid, wereldwijde opwarming en ga nog maar even door. En dan heb ik het alleen nog maar over mensen die

wat aan hun denken en handelen zouden kunnen veranderen, als ze dat willen. Voor het doorsnee hongersnoodslachtoffer ligt dat toch nog net een stukje lastiger.

Wat kan ik eraan doen, zo vraag ik me af en toe af. Niet zo veel, lijkt het. Geen krant lezen is een hogere vorm van struisvogelpolitiek. Al zou het journaal wat mij betreft best een keer gevaccineerd mogen worden tegen het stemmingmakerij-virus. Obsti-naat mijn spreekwoordelijke kont tegen de kribben gooien? Ach, daar zal men niet echt van onder de indruk zijn.

Er in kleine kring maar het beste van maken. Dat is tenminste een remedie die ik binnen handbereik heb. Het goede doen en waar nodig de helpende hand reiken aan familie, vrienden en burens. En af en toe een goed voornemen maken, iets om je aan op te trekken.

En juist dat heb ik recent gedaan. Het voornemen namelijk om iets moois van de komende zomer te gaan maken. Let wel: weer of geen weer, ik ben van plan ervan te gaan genieten. Wordt het mooi weer dan is dat zeker meegenomen, maar zo niet, dan ga ik er net zo goed iets van maken.

De Deense filosoof Søren Kierkegaard zei ooit: 'de grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn denken'. En daar kan ik wat mee. Voorbeeld? Van een regenachtige dag kan ik zeggen dat het rotweer is, of ik kan zeggen: 'het is goed voor de tuin!' Inderdaad: de grenzen van mijn taal!

Kortom, beste wijkgenoten: zoals de trekvogels en de pensionado's gaan overwinteren, ben ik van plan de komende maanden eens lekker te gaan overzomeren. En ik wens u van harte hetzelfde!

Gijsz



Midzomeravond 2017

Kinderactiviteiten, wagenspel Ariëns Toneel en terras met livemuziek!

Dit jaar organiseert Bewonersvereniging Gijzenrooi de Midzomeravond -het jaarlijkse buurt-evenement- op 8 juli 's avonds van 19.00 tot 24.00 uur op het grasveld aan het Buurtven/Eijerven. Zet het in uw agenda!

We starten de avond weer om 19.00 uur met diverse kinderactiviteiten. Het thema is Water en Vuur. Jong en oud kunnen daarna genieten van een boeiend en komisch wagenspel. Vervolgens ontmoeten we elkaar op een gezellig terras, waar we genieten van regionale livemuziek.

Wagenspel Ariëns Toneel (20.30 uur)

Hoofdact van onze Midzomeravond is natuurlijk het wagenspel van Ariëns Toneel. De titel van dit 54ste wagenspel is: "Dag lieve Wereld"

Het gaat over een zwart-witte wereld waarin niemand mag zijn wie hij is, tot er plotseling kleur binnenkomt en de zwart-witte wereld langzaam verandert...

Ook dit jaar speelt het wagenspel weer in op een actueel maatschappelijk onderwerp, maar met een flinke vette knipoog. Vol humor en lichtheid, en met overdreven typetjes, wordt een verhaal verteld over diversiteit, acceptatie en liefde. Een waar feest voor de allerkleinsten tot de alleroudsten.



Kinderactiviteiten: 19.00 uur broodjes bakken, armbandjes maken en waterspellen.

Het bakken van stokbroodjes op houtvuur in stooktonnen was vorig jaar zó leuk dat we het dit jaar weer willen gaan doen. Creatievelingen kunnen onder begeleiding aan de gang met kralen; een armbandje of een hanger, het wordt vast een kleurig geheel! En wil je lekker dollen met water? We organiseren dit keer een paar waterspellen en wedstrijdes.

Een gezellig terras met livemuziek vanaf 21.15 uur

In de schemer, schaars verlicht met heel veel gekleurde lampjes, kunnen we weer lekker bijkletsen aan biertafels of gezellige zitjes en statafels. Afwisselend spelen er 2 regionale bands in een semi-akoestische bezetting hun livemuziek op een podium, of lopen rond op het terras.

We openen om 21.30 uur met De Tamino's. Zij spelen en zingen bekende Franse chansons. Lieder van Brel, Ferré en Brassens uit de jaren '60. Duteil, Julien Clerc, Michel Fugain uit de jaren '70 en ook wat eigen werk. U hoort Giovanni Barten op piano, accordeon en accordina; Marc van Hoof, op contrabas en Rene Vermaes zang, gitaar en bandoneon. Zij waren finalist in 1995 en 2000 bij het Concours de la Chanson, in de Kleine Komodie Amsterdam. In 2000 werd de 2e prijs veroverd. In 2003 werd de groep na een auditie in Parijs als een van de weinigen toegelaten tot het gilde van Metromuzikanten.

Het trio wat na elk half uur met hen wisselt is De Gevaarlijke Mannen. De mannen spelen uit de losse hand een paar dozijn Engelse songs uit de jaren '60 tot '90. U hoort Jeroen van Erven, gitaar en zang, Rob Gevers, percussie en Henk van Beckum, bas en zang.

Organisatie

Deze door de bewonersvereniging georganiseerde Midzomeravond is op de eerste plaats bedoeld voor alle bewoners van Gijzenrooi, maar is ook open voor andere geïnteresseerden. De avond kan alleen bestaan dankzij de geweldige inzet van héél veel vrijwilligers uit onze buurt. Zonder organisatoren, mensen die opbouwen en opruimen, technici en barpersoneel zouden we deze avond nooit kunnen realiseren. Heb je misschien zin om mee te helpen? Geef je dan op!

We hopen op goed weer, zodat iedereen elkaar gezellig kan ontmoeten tijdens ons gevarieerde minifestival.

Namens het Midzomeravond-team *Truus, Margreet, Janco en Erik*

TOT 8 JULI vanaf 19.00 uur !!!



8 JULI 19.00 UUR

BUURTVEN

(VELDJE EIJERVEN)

Welkom nieuwe bewoners: interview met Wiefse Coebergh van den Braak

Sinds wanneer worden de nieuwe bewoners door jou verwelkomd in de wijk?

Ik doe dit alweer twee jaar. Een paar jaar daarvoor was Riky Heijnen ermee gestopt en werd er niemand meer verwelkomd. Omdat ik het belangrijk vind dat mensen zich thuis voelen en welkom voelen in onze wijk heb ik het weer opgestart. In het begin was het veel werk: we hadden besloten de mensen van 2015 ook nog te verwelkomen. Gelukkig kreeg ik wat hulp van Greetje en Diny.

Hoe zijn de reacties van de nieuwe bewoners als je aanbelt?

Alle nieuwe bewoners bij wie ik aan de deur kom, zijn blij verrast. Ik krijg reacties als "Dit hebben we nog nooit eerder ergens meegemaakt" of "Ik vóelde me al welkom in de wijk, en nú helemaal!". Altijd blije gezichten. Verrast over de vele activiteiten die hier plaatsvinden. Een veilig gevoel dankzij de buurtpreventie. Dan weet je weer waar je het voor doet. De nieuwe bewoners staan zowat te popelen om lid te worden van onze gezellige en actieve bewonersvereniging.

Hoe kom je aan de adressen van de nieuwe bewoners?

Dat is eigenlijk het grootste probleem van deze commissie: hoe kom ik aan de adressen? Soms geeft de vertrekkende bewoner door dat die gaat verhuizen. Ik kijk op Funda welke huizen verkocht zijn, maar daar is lang niet alles mee gedekt. Sommige huizen zijn al verkocht voordat ze op Funda terechtkomen. Daarnaast zijn er ook huurhuizen die uiteraard niet op Funda komen. Ik mis helaas dus nog veel adressen.

Wat zou je daarin kunnen helpen?

Als mensen in hun eigen straat hun ogen en oren open houden wanneer er nieuwe bewoners komen en het dan willen doorgeven, zou mij dat fantastisch helpen. Iedereen kan het ofwel aan Nicole Wenmakers (bestuur) doorgeven ofwel direct aan mij. Sinds

dit Zegje sta ik als "Commissie Welkom" bij de andere commissies vermeld. Dus ik ben makkelijk te vinden. Een "appje" sturen mag ook.

Is er nog iets dat je wilt vertellen?

We werken prettig samen met buurthuis Tivoli. Al het printwerk doet Wil van den Tillaart voor mij. Hij maakt het soms nóg mooier dan dat ik het had bedacht. Ik heb bij het VVV een leuk boekje gevonden: "geluksplekken in Eindhoven". Dat zit als cadeautje namens de bewonersvereniging in het welkomstpakket.

Ik ben in gesprek met het bestuur om het welkomstpakket nog iets mooier te maken. Ik heb daar wel leuke ideeën over.



Steunpunt voor uitkeringsgerechtigden

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven geeft informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand.

De regelgeving over bovengenoemde onderwerpen is ingewikkeld en roept bij veel mensen allerlei vragen op. Wij zijn deskundig op het gebied van de Ziektewet, WIA, WAO, Wajong, WW en Participatiewet (bijstand).



Wat kunnen wij voor u doen?

- het geven van informatie
- hulp bij het invullen van formulieren
- voorbereiding op een keuring of gesprek bij het UWV
- het opstellen van bezwaar- en beroepschriften
- het indienen van klachten
- hulp bij de voorbereiding van een hoorzitting bij het UWV en/of zitting van de rechtbank
- het voorbereiden op een gesprek bij het UWV Werkbedrijf of de gemeente
- het beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal
- het aanvragen van aanvullende regelingen voor minima.

Het spreekuur is van maandag t/m donderdag van 9.30 uur tot 12.30 uur. Als u hiervan gebruik wilt maken dient u telefonisch een afspraak te maken.

Het Steunpunt is een dienstverlenende, onafhankelijke organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er zijn dan ook geen kosten verbonden aan onze adviezen.

Bezoek: Kempensebaan 80, 5613 JG Eindhoven
telefoon: 040-2455300 (ma. t/m do. 9.30 uur – 12.30 uur)
website: www.steunpuntuitkeringen.nl
e-mail: steunpuntuitkeringen@hetnet.nl

“ZorgSamenBuurt” wordt: “Burenhulp Gijzenrooi”

In het Zegje van maart heeft u kunnen lezen over de ZorgSamenBuurt. We zijn druk bezig om deze georganiseerde Burenhulp gestalte te geven. Een van de dingen die we tegenkwamen is dat de naam ZorgSamenBuurt niet zo goed in de mond ligt. Bovendien geeft het niet precies aan waar het om gaat.

**Daarom is besloten de naam te veranderen in:
Burenhulp Gijzenrooi.**

Eén van de activiteiten van Burenhulp Gijzenrooi is het organiseren van huiskamerochtenden. De laatste vóór de grote vakantie was op 17 mei. Mocht er interesse bestaan om na de vakantie hiermee door te gaan, laat dat dan even weten.

Burenhulp Gijzenrooi is te bereiken op:
burenhulp.gijzenrooi@gmail.com
Voor burenhulpvragen kunt u bellen naar 06 8124 9945

Dit alles is ook te lezen op de flyer die u in de bus heeft gekregen (of binnenkort krijgt).

Namens de commissie Burenhulp Gijzenrooi
Käthe Schilders

Is een algemene ledenvergadering van bewonersvereniging Gijzenrooi leuk?

Wat een rare vraag. Een algemene ledenvergadering van een vereniging is over het algemeen best wel saai. Mededelingen, goedkeuren van verslagen, bestuursleden kiezen of herbenoemen. Soms is er nog wat interessants te lezen in de financiële verantwoording van het afgelopen jaar maar meestal is het geld uitgegeven aan ongeveer dezelfde zaken als het jaar ervoor.

Dit jaar is het bij onze bewonersvereniging anders. We zijn gekomen om met elkaar te brainstormen over onderwerpen die wij voor onze wijk belangrijk vinden. Het bestuur heeft de vergaderruimte van wijksteunpunt De Jaguar ingericht als een heuse moderne vergaderzaal met grote lege vellen aan de muur, kleine, gele post-it papiertjes op tafel, pennen klaar. We zullen met elkaar in tafelgroepen bespreken wat we vinden van de georganiseerde wijkactiviteiten, de veiligheid in de wijk, het openbaar groen en de speelvoorzieningen, de bereikbaarheid etc. Voordat de discussie losbarst mag ik van de voorzitter nog kort even inspreken waarom ik het belangrijk vind dat we het Zegje bij alle bewoners in de bus doen: we streven naar verbinding in de wijk, dus geen mensen uitsluiten omdat ze de € 3,50 contributie niet betalen. Het zou bovendien de bezorging een stuk gemakkelijker maken en we hoeven geen overtollige Zegjes bij het oud papier te zetten. Maar genoeg daarover.

Er blijft voldoende tijd over om na te denken en te discussiëren over de thema's Plezierig wonen en saamhorigheid, Innovatie en duurzaamheid, Orde en netheid en Veiligheid. Aan het eind van de avond zijn de grote vellen aan de wanden helemaal beplakt met die kleine gele stickers. Heel veel ideeën maar uiteindelijk nog niet zo heel veel concrete actievoorstellen.

Aan het einde van de avond staat er b.v. op het blad Duurzaamheid: 'dak verhuren voor zonnepanelen; straatverlichting op zonne-energie; elektrische deelauto in de wijk'. En bij Orde en Netheid zie ik: 'geen oud papier al twee dagen van tevoren op straat zetten, zeker niet als het waait; een jaarlijkse tuindag in de wijk waarbij we hulp bieden aan mensen die er door omstandigheden niet in geslaagd zijn om hun (voor-)tuin goed te

onderhouden; een gezamenlijke vuilopruimdag met een leuke afsluiting op het Buurtven; en natuurlijk de BuitenBeter app van de gemeente gebruiken als er ergens grof vuil in de berm wordt aangetroffen'. Voor de meeste voorstellen geldt toch dat we zelf de handen uit de mouwen zullen moeten steken want we kunnen niet voor alles de hulp van de gemeente inroepen. Dan gaat vast en zeker de onroerendgoedbelasting omhoog. Bij Saamhorigheid komen weer meer zaken naar voren die we inderdaad samen kunnen organiseren: 'een boekenmarkt; een kruidentuin inrichten en onderhouden; één keer per jaar een feestavond of dansavond organiseren in Pand P aan de Leenderweg met muziek van drs. E en R.R.R+Z; in de laatste vakantieweek van de basisschool een doeweek organiseren eventueel samen met de scouting en nieuwe speeltoestellen (schommels) op het Buurtven'. Bij Veiligheid zijn er vooral zorgen over de zichtbaarheid van de fietspaden bij het Bunderkensven en de te hoge snelheid van auto's over het Diepmeerven en het Kanunnikensven. Maar zoals een wijkbewoner opmerkte: we moeten zelf in de spiegel kijken. Het zijn de bewoners zelf die te laat vertrekken om op tijd op hun werk te zijn, de vaders en moeders uit de wijk die met hun kinderen op de achterbank met te hoge snelheid wegrijden of terugkomen.

Is een algemene ledenvergadering in Gijzenrooi leuk? Ja, zeker! Je leert buurtgenoten kennen, je hoort wat er leeft in de wijk en je kunt bedenken wat je zelf zou willen en kunnen doen om Gijzenrooi een nog fijnere buurt te maken. Dus kom volgend jaar ook!



Installeer op je smartphone de BuitenBeter App: werkt voortreffelijk. Je krijgt zelfs een berichtje wanneer de gemeente je melding verwerkt heeft!

Reparatiecafé 't Akkertje



WAT DOE JE MET:

- Een cd-speler die niet open wil?
- Een "Senseo" die het niet goed meer doet?
- Een kapotte stoelpoot?
- Mankement aan je fiets?
- Een pop of ander speelgoed

Weggoien kan altijd nog.....

REPARATIECAFÉ IS:

Samen kapotte spullen repareren, deskundig advies.

Mensen ontmoeten en inspiratie opdoen.

KOSTEN?

Een vrijwillige bijdrage.

WAAR?

Wijkgebouw 't Akkertje:
Heezerweg 452
5645 KZ Eindhoven
Telefoon: 040 2110568



WANNEER?

De tweede en de vierde maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Vrijwilliger:

Wil jij ook graag vrijwilliger worden, meld je dan aan, bij de bar.